



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΚΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ

Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε ξεπεράσει την «κόκκινη γραμμή»

Τα ΜΜΕ που με στοχοποιούσαν για τη λαθρομετανάστευση, σήμερα ρίχνουν την ευθύνη στην κυβέρνηση και «ξεχνούν» ότι η Αθήνα έχει δήμαρχο. Εκτός κι αν θεωρούν ότι δεν έχει



Το Ζάππειο II ήταν μια πρόταση που απευθυνόταν στο μεγάλο γήπεδο της κοινωνίας και όχι στο μικρότερο γήπεδο του κόμματος. Είναι το πεδίο για μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συμμαχία, τονίζει ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα, Πόλη της Ζωής μας», Νικήτας Κακλαμάνης. Ο τώως δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι «ο τόπος δεν χρειάζεται ανασχηματισμό κυβέρνησης, αλλά σχηματισμό κυβέρνησης». Παράλληλα, με αφορμή τη συγερή δολοφονία του 44χρονου στη Γ Σεπτεμβρίου, σημειώνει ότι συναρμόδια υπουργεία και δήμοι δεν συνεργάζονται για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων του Κέντρου και αναρωτιέται μήπως η Αθήνα δεν έχει τελικά δήμαρχο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ
dgatsios@e-typos.com

συρτάρι» με ευθύνη της κυβέρνησης και της νέας δημοτικής αρχής. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Επί των ημερών μου επίσης ξεκίνησαν οι μικτές περιπολίες για την πάταξη του παραεμπορίου.

Η έλλειψη αστυνόμευσης και η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη λαθρομετανάστευση έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στο Κέντρο. Έχουμε περάσει την «κόκκινη» γραμμή της γκετοποίησης ορισμένων περιοχών;

Είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση επί μήνες συσκέπτεται... χωρίς να αποφασίζει και να υλοποιεί. Ο κ. Καμίνης ενημερώνεται... ή κρύβεται, π.χ. περίπτωση «Υπατίας». Οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες. Πρώτον, αναθεώρηση του Δουβλίνου II. Δεύτερον, άμεση απόσχιση, με κάθε νόμιμο μέσο, όσο το δυνατόν περισσότερων λαθρομεταναστών. Τρίτον, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και από το στρατό. Αν δεν αντιμετωπιστεί η αιτία, το πρόβλημα δεν πρόκειται να σταματήσει. Τέταρτον, ίδρυση σύγχρονων εγκαταστάσεων προσωρινής διαμονής μεταναστών σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι όλοι να προωθούνται στην Αθήνα.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 44χρονου στην οδό Γ Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι «η εγκληματικότητα στο Κέντρο μειώνεται». Πώς σχολιάζετε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση;

Ήταν λάθος και χρονικά και επί της ουσίας. Εκτός από τους Έλληνες και οι λαθρομετανάστες έχουν βρεθεί κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης... Η πείνα είναι κακός σύμβουλος... και ανίκανος εχθρός, δεν αντέχεται...

Παράνομη πορνεία ανήλικων κοριτσιών στην πλατεία Θεάτρου. Διακίνηση ναρκωτικών γύρω από την πλατεία Κοιμητοδούρου, στην Αχαρνών, στην πλατεία Βόθι. Συμμορίες γύρω από την Ομόνοια. Θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειψη σχεδίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο εγκλήμα ή απουσία συνεργασίας κυβέρνησης και δήμου;

Και τα δύο. Εδώ πρέπει να θυμίσω όμως ότι με δική μου πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών καταφέραμε να σχεδιάσουμε την απομάκρυνση του OKANA από τη Σαφοκλέους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέβλεπε, επίσης, την απομάκρυνση από το κέντρο της Αθήνας και των υπόλοιπων τριών OKANA. Δυστυχώς, το εν λόγω σχέδιο «μπήκε στο

Ο Δήμος Αθήνας έχει πραγματική δύναμη παρέμβασης για την πάταξη της εγκληματικότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ή συνάτταξε σε ένα λαβύρινθο από συναρμοδιότητες υπουργείων;

Επί θετικής μου στη δημαρχία της Αθήνας, από συγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης, στίθηκα -κυριολεκτικά- στο «εκτελεστικό απόσπασμα», ως υπεύθυνος για τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα στην πόλη. Σήμερα, τα ίδια Μέσα Ενημέρωσης «ανακαλύπτουν» ότι η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση και «ξεχνούν» ότι η Αθήνα έχει δήμαρχο. Εκτός, κι αν θεωρούν, ότι δεν έχει δήμαρχο...

Υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ «Δεν ξέρω αν ο Ελληνας έχει πια τη δύναμη να σηκώσει άλλα βάρη απ' αυτά που ήδη του έχει φορτώσει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Θα είναι λογικό να αντιδράσει»

Χρήστου Παπουτσή και Πύργου Καμίνη ή η Αθήνα κινδυνεύει να «πληρώσει το μάρμαρο» μιας υποδόκουσας κόντρας μεταξύ υπουργού και δημάρχου, που εντείνεται καθημερινά;

Είναι καταδικασμένοι να συνυπάρχουν και να συνεργαστούν. Η μετατόπιση ευθυνών είναι ο εύκολος δρόμος αλλά όχι η λύση.

Τι απαντάτε στην κριτική ότι έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το έλλειμμα ασφάλειας στο ιστορικό κέντρο, αφού για τέσσερα χρόνια διατελέσατε δήμαρχος της πόλης;
Ασφαλώς και έχω μερίδιο της ευθύνης. Όμως, ως δήμαρχος της Αθήνας για πρώτη φορά κατέθεσα ολοκληρωμένο φάκελο στη Βουλή, καθώς και σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς που φέρουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια της πόλης. Ιδιαίτερα, δε, του ιστορικού κέντρου. Ο συγκεκριμένος φάκελος μέχρι



Αντίθεση Αντίδραση Αντίσταση Antinews



WWW.ANTINEWS.GR



ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



«Η πρόταση Σαμαρά απευθυνόταν στο μεγάλο γήπεδο της κοινωνίας. Ήταν μια πολιτική παρέμβαση ελπίδας»

εισοδηματικά στρώματα αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Πόσο μπορεί να αντέξει η κοινωνία; Θεωρείτε αναπόφευκτη μια έκρηξη; Ο ελληνικός λαός υποφέρει. Ο Ζυγός του Μνημονίου δεν αντέχεται και φαίνεται παντού. Ειλικρινά δεν ξέρω αν ο Έλληνας έχει πια τη δύναμη να σηκώσει άλλα βάρη απ' αυτά που ήδη του έχει φορτώσει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Θα είναι λογικό να αντιδράσει. Ελπίζω να μην είναι ανεξέλεγκτες οι διαστάσεις...

Το τελευταίο δόσχημα πληθαίνουν οι φωνές που προτάσσουν την ανάγκη ευρύτερης εθνικής συναίνεσης για έξοδο από τη βαθιά ύφεση...

Εκω καταθέσει πρόταση για σύγκληση μιας διευρυμένης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ελληνικού συντάγματος, περιώντας έτσι στη Δ' Δημοκρατία. Ετσι, πιστεύω ότι θα επιτευχθεί ο απαγκλωβισμός του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος από το πολιτικό κόστος. Οι όποιες αποφάσεις για έξοδο από την κρίση δεν θα βαρύνουν μια μερίδα των νυν πολιτικών αλλά θα αποτελούν κοινό τόπο από το σύνολο του έθνους, χωρίς κομματικούς χρωματισμούς και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον όλων των Ελλήνων. Ετσι βλέπω εγώ την επανεκκίνηση του κράτους, όπως πρότεινε και ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο, στο οποίο συμπαρασύρει και τους πολίτες. Οι υπομονή ανταποδίδονται συνοδόμενοι τους, ενώ η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζεται σκοροπαρή στην κυβέρνηση. Ένας ανασχηματισμός θα ήταν λύση για τον κ. Παπανδρέου ή θεωρείτε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε πρόωγες εκλογές; Ο τόπος δεν χρειάζεται ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ο τόπος χρειάζεται σχηματισμό κυβέρνησης. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι η αυτοδυναμία θα είναι πολύ δύσκολη. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστεί με τον Πάργιο Καρατζαφέρη ή με την Ντόρα Μπακογιάννη;

Πρώτος στόχος για την ψήφο του ελληνικού λαού είναι η ύπαρξη της αυτοδυναμίας. Πλιν, όμως, στα δημοκρατικά πολιτεύματα οι συνεργασίες, χωρίς «συναλλαγές», πολλές φορές, είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα περνάει κρίσιμες ώρες και δεν μπορεί να αντέξει εκλογές κάθε 30 ημέρες.

«Πώς κρίνετε την οικονομική πηταφόρμα που ανέπτυξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου η χώρα να βγει από την κρίση; Ήταν μια πρόταση που απευθυνόταν στο μεγάλο γήπεδο της κοινωνίας και όχι στο μικρότερο γήπεδο του κόμματος. Ήταν μια πολιτική παρέμβαση ελπίδας, συμπληρωμένη με συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις. Το συνολικό αυτό πλαίσιο πρέπει να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού και να επιδιωχθεί, με ένα ουσιαστικό διάλογο, η μεγαλύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συμμαχία. ■

σήμερα αποτελεί τον οδηγό για όλους τους εμπλεκόμενους, ανεξάρτητα αν αναφέρονται ή όχι στην παρόρμησή του. Το δυστύχημα είναι ότι ελαχίστοι από τις προτάσεις που θα βοηθούσαν στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων έχουν υλοποιηθεί. Στην πλειονότητά τους χρησιμοποιούνται ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όχι στην ουσία τους. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τον Δεκέμβριο του 2008 κράτησα μόνος την Αθήνα όρθια. Αυτό τα λέει όλα.

Πώς σκοπιάζετε τις προτάσεις Καμίνη για τον «αστυνομικό της γεγονιάς», τη μετατροπή κλειστών ξενοδοχείων σε κοτώρες νέων και την απόδοση κινήτρων για επανακατοίκηση του Κέντρου και επανάκαμψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων; Μπορούν να συνεχιστούν στην ασφάλεια και την ανασυνοργάνωση του Κέντρου; Ουδείς θα έρθει να κατοικήσει στο ιστορικό

κέντρο, αν πρώτα δεν εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας. Ο δημοτικός αστυνομικός δεν μπορεί να παίξει κατασταλακτικό ρόλο χωρίς να διαθέτει τουλάχιστον αμυντικό εξοπλισμό και θεσμική κατοχύρωση. Και βεβαίως δεν υπάρχει απάντηση στο από ποιά θα βρεθούν οι πόροι για να γίνουν όλα αυτά και αν συμφωνούν οι αρμόδιοι υπουργοί.

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. χαρακτηρίσει «πρωκισμό» το να ζεις σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και το να «έχεις την απαίτηση να μπορείς να κυκλοφορήσεις νύχτα». Συμφωνείτε;

Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί; Ακόμη και το αρμόδιο υπουργείο αντίτησε σχετικά οδηγίες ατομικής προφύλαξης.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η συνταγή της οικονομικής πολιτικής έχει αποτύχει. Το δίλημμα «Μνημόνιο ή χρεοκοπία» έχει καταρριφθεί, την ίδια ώρα που η ανεργία σαρώνει και τα χαμηλά και μεσαία

ήταν ένα σκαρίφημα του κ. Ραγκούση, που του επέβαλε η Τρόικα, χωρίς καμία απολύτως υποδομή και προοπτική. Από τη μια έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες στους δήμους και από την άλλη δεν φρόντισε να τους ενισχύσει, αλλά αντίθετα τους αφαιρέσε και έσοδα. Είναι παράλογο και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μαρσαίο την Τοπική Αυτοδιοίκηση... ■

ΠΑ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» «Είναι καταδικασμένος να αποτύχει»

Ποιος θα είναι ο επιπτώσεως στους καλλικρατικούς δήμους της χώρας από τις μεγάλες περιπτώσεις δαπανών που επιτάσσει το Μνημόνιο; Η ποδυδιαφημισμένη από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνη Ραγκούση, διοικητική μεταρρύθμιση πέτυχε τους στόχους της;

Ο «Καλλικράτης» είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Αποδεκνύεται μέρα με τη μέρα ότι

ΑΡΘΡΟ

Ο εποικισμός της Αθήνας

ΠΑΝΕ ΧΡΟΝΙΑ που φωνάζαμε εμείς που ζούμε στο κέντρο της Αθήνας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, αλλά είχαμε έτοιμες τις ρετινιές για όποιον υπενθύμιζε αγανακτισμένος και τρομοκρατημένος το πρόβλημα: «ρατιστές», «ακροεξιές εκρήξεις» και άλλες τέτοιες ύποπτες αβίδες. Τώρα πλέον θρηνούμε και νεκρούς. Στο κέντρο της Αθήνας. Για την οποία ο δήμαρχος μάς «απέληξε» ότι θα γίνει στα επόμενα χρόνια «Ζηριτός»...

Αντί δηλαδή να ζητήσει συγγνώμη από τους Αθηναίους, που κάποιος τον κατηγορούσαν ότι υποβάλλει τους λαθρομετανάστες και ότι μόνο γι' αυτούς νοιάζεται και για το τέμενος των μουσουλμάνων, ενώ το σύνολο τον κατηγορεί για το ότι μας έχει αφήσει απροστάτευτους. Όπως κατηγορούν και την Αστυνομία, αλλά κατά βάση την πολιτική ηγεσία.

Πριν από λίγες ημέρες έσφαξαν τον άνθρωπο καταμεσής του δρόμου για μια κμέρα. Θα μπορούσαν να του έχουν δώσει δυο μπουτιές και να του την αρπάξουν και να φύγουν. Εδώ, όμως, μιλάμε για την «κουλτοúra του μακαριώματος». Ας κατέβει ο πρωθυπουργός βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, όχι με τον τρόπο που κατεβαίνει και εξαφανίζονται



Του Παναγιώτη Τσιουγιαννάκη Μέλους της European Film Academy

προς στιγμήν τους διαφόρους και μετά τους ξαναεμφανίζουν, όπως τα καπνίγει αναλόγως και κατ' επανάληψη η Άννα Βαγνή. Ο λαός της Αθήνας, αγαπητή κύριε κι αγαπητές κυρίες, ζητά πίσω την πόλη του. Και τη ζωή του. Με ποιο δικαίωμα μας τα στερούσατε;

Ξέρετε πώς πληροφορήθηκα το περιστατικό του φονικού στη γωνία Ηλείου και Γ' Σεπτεμβρίου; Από τηλεφώνημα φίλου έντρομου, που τον ειδοποίησε η γυναίκα του και με ρωτούσαν αν στη δική μου την οδό είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, διότι εκείνοι πλέον φοβούνται να συνεχίσουν να μένουν εκεί καθότι έχουν και κορίτσι ηλικίας 15 χρόνων. «Από την άλλη, να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι», συνέχισε ο φίλος, «και να αφήσουμε τα παιδιά μας επειδή κάποιος θέλουν να μας διώξουν, δεν λέει. Δεν ζούμε στη Σμύρνη του 1922», έκλεισε χαρακτηριστικά.

Πού είναι το κράτος που ο Αρειος Πάγος έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο Ραγκούση, με τον οποίο ψηφισαν στις δημοτικές εκλογές οι ελληνοποιημένοι λαθρομετανάστες; Γιατί το κράτος δεν ακύρωσε το αποτέλεσμα; Γιατί ο Αρειος Πάγος δεν εξανέστη που τον ταπεινώσαν κόνοντας γράμμα κενό τον απόφασή του; Και πού είναι εκείνοι οι υποκριτές που νοιάζονται για τον εποικισμό της Γάζας και διαβρομένοι για τον εποικισμό της Αθήνας; Ή μήπως δεν είναι υποκρισία κάτι τέτοιο; Ή μήπως δεν είναι «εποικισμός» αυτό που διαπράττεται; ■