



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟ

«Συστράτευση της Κεντροδεξιάς από την Ντόρα έως και τον Καμμένο»



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΤΑΡΙΑΔΗΣ
dkottaridis@e-typos.com

Την πρότασή του για την ανασυγκρότηση της Κεντροδεξιάς, που κατέθεσε στον Αντώνη Σαμαρά, παρουσιάζει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο βουλευτής ξεκαθαρίζει πως αναφέρεται σε όλα τα στελέχη που βρίσκονται εκτός Ν.Δ., από την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Στέφανο Μάνο ως τον Πάνο Καμμένο. Ο κ. Κακλαμάνης εκτιμά πως δεν πρέπει να ξεκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες η συζήτηση για τους λόγους που οδήγησαν στο εκλογικό ποσοστό της Ν.Δ. και εξαπολύει επίθεση κατά του κ. Τσίπρα, τον οποίο και κατηγορεί πως καταθέτει ανέφικτες αλλά και επικίνδυνες προτάσεις.

«Με τον κ. Καμμένο οι ιδεολογικές διαφορές μας είναι επιφανειακές και το μόνο που θεωρώ ότι μας χωρίζει είναι τα φραστικά ολισθήματα στα οποία υπέπεσε»

Κύριε Κακλαμάνη, είστε από τους πρώτους που βγήκατε δημόσια και κάνατε λόγο για την ανάγκη μιας ευρύτερης συστράτευσης της Κεντροδεξιάς...
Θα πρέπει, επιτέλους, μέσα στη Νέα Δημοκρατία να καταλάβουμε κάτι πολύ απλό. Οτι, δηλαδή, αν δεν μεγιστοποιήσουμε τα όσα μας ενώνουν ως παράταξη και δεν ελαχιστοποιήσουμε όσα μας χωρίζουν, τότε θα πρέπει να αναλάβει καθείς τις ευθύνες του. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το νόημα της πρότασής του Αντώνη Σαμαρά για

επανενίωση της παράταξης. Απευθύνονταν στον κόσμο, που διαχρονικά στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο σε στελέχη. Γι' αυτό και την περασμένη Πέμπτη, που συναντήθηκα μαζί του, συμφώνησε με την πρόταση που είχα καταθέσει από το βράδυ των εκλογών για την ανασυγκρότηση της Κεντροδεξιάς στην Ελλάδα και την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς...

Θα μπορούσατε να γίνετε πιο σαφής; Σχετικά με τα στελέχη, σε ποια αναφέρεστε; Συμπεριλαμβάνετε και τον Πάνο Καμμένο;
Ολους. Συμπεριλαμβάνω τον Γιώργο Καρατζαφέρη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Στέφανο Μάνο, τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, τον Στέλιο Παπαθεμελιά,

καθώς και άλλους λιγότερο επώνυμους αλλά εξίσου χρήσιμους. Και παρά τις ύβρεις που έχει εκτοξεύσει, και τον Πάνο Καμμένο. Με τον Πάνο οι ιδεολογικές διαφορές μας είναι επιφανειακές και το μόνο που θεωρώ ότι μας χωρίζει είναι τα φραστικά ολισθήματα στα οποία υπέπε-

σε. Προσωπικά, έθιξε και εμένα όταν μίλησε για «δωσίλογους». Τέλος πάντων, αν ασχοληθούμε με αυτά, θα αποτύχει το εγχείρημα της επανένωσης.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. προεκλογικά είχε απευθύνει πρόσκληση στον κεντροδεξιό χώρο, δεν την είχε προσωποποιήσει αλλά ήταν σαφές σε ποιους απευθυνόταν. Τότε όμως δεν είχε έρθει κανείς...
Προεκλογικά, ό,τι έγινε έγινε... Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ξανά το πρώτο βήμα. Τώρα, χρειάζεται να τεθεί επί τάπητος μια πολιτική πλατφόρμα και να γίνει το δεύτερο βήμα από την υπόλοιπη Κεντροδεξιά. Θεωρώ ότι έτσι θα μπορούσε να ημερωθεί μια άλλη καλύτερη μέρα, μετά τις εκλογές, όταν αυτές γίνουν...

Με ποιους όρους θα πρέπει να επιστρέψουν τα στελέχη αυτά; Δεν νομίζω ότι κανείς, σε τόσο κρίσιμες ώρες για την Ελλάδα, πρέπει να οκείνεται με όρους. Ο μοναδικός όρος που θα έθετα προσωπικά είναι η σωτηρία της πατρίδας και η ενότητα της παράταξης.

Υπάρχουν στελέχη που έχουν ζητήσει συνέδριο. Εκτιμάται ο διάλογος για το τι έφτασε στο κόμμα;
Σε λίγες μέρες, ενδεχομένως, να οδηγηθούμε και πάλι σε εκλογές. Επομένως, κατηγορηματικά, όχι. Σας είπα ότι προέχει να σταματήσουμε από τον κατήφορο τη χώρα, που μας έσπρωξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε. ■

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
«Να μιλήσουμε με τους δανειστές μας σχεδόν από μηδενική βάση»**

Τι διαφορετικό, τι καινούργιο, θα πείτε στον κόσμο; Γιατί το διακόβημα που θέσατε, ευρώ ίσον σταθερότητα ή δραχμή ίσον ακυβερνησία, το είχατε καταθέσει, έστω όχι τόσο έντονα, προεκλογικά και δεν σας βγήκε. Το μήνυμα των εκλογών της όπας Μαΐου το λάβαμε. Μνημόνιο, τέλος. Θα πρέπει, όμως, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους δανειστές μας και να διαπραγματευτούμε τη σύμβαση σχεδόν από μηδενική βάση. Ο ελληνικός λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι για να υπάρξουν καλύτερες μέρες, θα πρέπει να μείνουμε εντός της Ευρώπης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

«Είναι άλλο να είσαι κόμμα διαμαρτυρίας και άλλο εξουσίας»

Ο κόσμος στις εκλογές καταδικάσει τα δύο μεγάλα κόμματα, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Είναι σαφές. Εκτιμάτε ότι αν πάμε σε εκλογές σ' ένα μήνα, θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη ο πολίτης;
Η επιλογή η ελληνικού λαού είναι σεβαστή αλλά η Ελλάδα απαιτείται, άμεσα, να κυβερνηθεί. Δυστυχώς, διαπιστώνω ότι ο κύριος Τσίπρας διαβάζει λάθος το 17% που έπαισε να τον ψηφίσει. Θυμίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι αν λάβει την εντολή διακυβέρνησης, δεν πρόκειται να την παραδώσει αλλά θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Χρειάστηκε, λοιπόν, να κάνει ένα πολιτικό σκόττο και δεν το έκανε. Νομίζω ότι, πλέον, ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, ότι είναι άλλο να είσαι κόμμα διαμαρτυρίας και άλλο «κόμμα εξουσίας». **Θεωρείτε, δηλαδή, ότι οι προτάσεις**

του, όπως π.χ. η καταγγελία του Μνημονίου, είναι ανέφικτες;
Ας είμαστε σοβαροί. Λέτε να είναι τόσο απλό, να πάρει το Μνημόνιο και να το πετάξεις στα μούτρα των Ευρωπαίων, όπως ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας; Γιατί ο κ. Τσίπρας μπορεί να λέει ότι, θέλει αλλά τα γραπτά μένουν. Και στην επιστολή, που έστειλε στη Τρόικα, έχει... ξεκάστα τη λέξη «καταγγελία» για το Μνημόνιο. Μιλώ για «επανεξέταση ολόκληρου του πλαισίου της υπάρχουσας στρατηγικής, δεδομένου ότι δεν απειλεί μόνο την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί πηγή πολιτικής αστάθειας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη». «Καταγγελία» ούτε για δείγμα... Θα προσθέσω όμως και τα εξής: Πριν από τις εκλογές, εκτός από την καταγγελία του Μνημονίου, δεν ανέφερε λέξη για

το υπόλοιπο πρόγραμμα της παράταξής του. Μετά μάθαμε ότι θα προχωρήσει στην κρατικοποίηση των τραπεζών, που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους με 250 δισ. επιπλέον. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα νομιμοποιήσει 1 εκατ. μετανάστες, σε μια χώρα που μετράει 1 εκατ. άνεργους Έλληνες. ■

“ Ο κ. Τσίπρας μπορεί να πεί ο,τι θέλει αλλή τα γραπτά μένουν. Και στην επιστολή που έστειλε στην Τρόικα έχει... ξεκάστα τη λέξη «καταγγελία» για το Μνημόνιο ”

Δηλαδή να σκύψουμε ξανά το κεφάλι και να δεχθούμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθούς των 200 ευρώ;
Φυσικά και όχι. Δεν θα είναι όμως άδικο, τη στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει αρχίσει να γιγαντώνεται ένα μεγάλο μέτωπο κατά της γερμανικής λιτότητας, η Ελλάδα να μείνει εκτός, όταν μάλιστα οι Έλληνες το έχουν πληρώσει ακριβά επί δύομις χρόνια ΠΑΣΟΚ; Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες και να πρωτοστατήσουμε στις εξελίξεις; Γιατί να μην είμαστε μερόντες στις αποφάσεις μεγάλων πολιτικών συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου θα αποφασιστεί η αλλαγή πορείας προς την ανάπτυξη. ■