

## 1. Ν ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . .09/06/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/06/2012

Σελίδα: . . . . . 1



**Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**

**«Ο Τσίπρας και οι  
...κορμοράνοι του»**

**ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 10**





## Προσοχή στον κ. Τσίπρα και τους... κορμοράνους του

**ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**  
Υπόμηφιος  
Βουλευτής Α' Αθηνών

**Σ**τις δημοτικές εκλογές του 2006, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, ορίζεται ως υπομήφιος για το δήμο της Αθήνας τον Αλέξη Τσίπρα. Από τις πρώτες μέρες του στο δημοτικό συμβούλιο ήταν εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι περιβαλλόταν από ομάδα ατόμων που συμπεριφέρονταν ως κοινοί «μπακαλάκπδες». Εδειξαν ξεκάθαρα ότι η «πολιτική» των όποιων θεσμικών και εξωθεσμικών τους παρεμβάσεων είχε κύριο στόχο «να τα κάνουμε όλα λίμπα».

Τα «Δεκεμβριανά» του 2008, που έληξαν την Αθήνα, δεν καταδικάστηκαν ποτέ επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό λέει πολλά... Όσο κι αν επιδιώκουν οι του ΣΥΡΙΖΑ να «κουκουλώσουν» το πραγματικό τους πρόσωπο, αυτό «ξεσκεπάζεται». Και γίνεται ολοφάνερο ότι διαχρονικά έχουν παρεξηγήσει τον αντιπολιτευτικό τους ρόλο.

Η λογική, που υπάρχει στις 12 συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: τη στείρα άρνηση. Και η στρατηγική τους είναι μέσω «καταγγελιών» η δημιουργία χάους.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Αθήνας, αν όχι το μεγαλύτερο, της μεταπολεμικής περιόδου, ήταν η Διπλή Ανάπλαση (Βοτανικός-Λεωφόρος Αλεξάνδρας). Έργο το οποίο έπρεπε «θύμα» της συγκεκριμένης στρατηγικής. Με τη Διπλή Ανάπλαση θα άλλαζε όψη περίπου το 10% της Αθήνας, δημιουργώντας «πνεύμονες πρασίνου» στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της, όπως ο Βοτανικός. Ταυτόχρονα, θα είχαμε 5.000 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που σήμερα θα έμοιαζε όαση στην έρημο της ανεργίας.

Και βέβαια, ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός, θα έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να αποκτήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο, ενώ παράλληλα θα κατασκευάζονταν εμπορικό κέντρο οικολογικών προδιαγραφών.

Συμπερασματικά: Η Διπλή Ανάπλαση αποτελούσε ένα έργο ζωής για την Αθήνα για το οποίο θα επενδύονταν πολλά εκατομμύρια ιδιω-

τικών κεφαλαίων. Το συγκεκριμένο έργο είχε δρομολογηθεί με νόμο, που ψηφίστηκε μάλιστα από 280 βουλευτές! Ας όψονται όμως ο κ. Τσίπρας και οι... κορμοράνοι του. Με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο δημοτικό συμβούλιο ξεκίνησε μπιρατζ προσφυγών κατά του έργου της Διπλής Ανάπλασης, που σπριζόνταν κατά κύριο λόγο στις «περιβαλλοντικές επιπτώσεις» και «στον κίνδυνο εξασφάλισης των κορμοράνων» από τον Βοτανικό!

Οι μεγάλες ανυδράσεις όμως, που υπήρξαν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, υποχρέωσαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε θεματική «κωλοτούμπα». Διαπιστώνοντας τις εκλογικές συνέπειες για την παράταξή του «άλλαξε το τροπάριο».

«Είμαι Παναθηναϊκός, θέλω το γήπεδο αλλά δεν θέλω το εμπορικό...»

“

**Δυστυχώς, το αφεντικό των συνιστώσών του ΣΥΡΙΖΑ «τζογάρει» στο λαϊκισμό και την ανευθυνότητα, που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την Ελλάδα**”

έλεγε. Γνώριζε όμως ότι με βάση το νόμο της Διπλής Ανάπλασης, γήπεδο και εμπορικό ήταν αλληλένδετα. Με απλά λόγια: Ηθελήμενα και εξυπηρετώντας προφανώς κάποιες άλλες σκοπιμότητες οδηγούσε τα πράγματα στη ματαίωση της Διπλής Ανάπλασης.

Οι «επίπονες προσπάθειές» του τελικά έφεραν το επιθυμητό γι' αυτόν αποτέλεσμα. Το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας) με οριακή πλειοψηφία σταμάτησε το project της Διπλής Ανάπλασης, αφού είπε «όχι» στην κατασκευή του εμπορικού κέντρου και κατά συνέπεια του γηπέδου.

Με την καταγγελία της Διπλής Ανάπλασης από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο ΣτΕ «έσβησε» το όνειρο γι' αναβάθμιση εκβάθρων της Αθήνας καθώς και του Παναθηναϊκού να αποκτήσει το δικό του γήπεδο. Εξίχνιασε, μετά, ο Α. Τσίπρας ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο δρόμο αλλά σε μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη

κλίμακα. Διατείνεται ότι πρόκειται να καταγγείλει, προφανώς, στα διεθνή δικαστήρια, μία άλλη σύμβαση, που δυστυχώς για τον τόπο δεν είναι αποκομμένη αλλά συνδεδεμένη με το ευρώ: τη σύμβαση του Μνημονίου.

Αγνωστή γι' αυτόν η λέξη «επαναδιαπραγμάτευση». Όπως και το 2006, όταν η τότε δημοτική αρχή, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του αθηναϊκού λαού, προσπαθούσε συνεχώς με διαπραγματεύσεις να αποκομίσει από τη Διπλή Ανάπλαση τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τους δημότες της πόλης.

**Τ**ο δυστύχημα για τη χώρα είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση, ο Α. Τσίπρας κάνει πως δεν καταλαβαίνει τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ δανειακής σύμβασης και ευρώ. Έτσι, με περίσσια απερισκεψία (!) διατυμπανίζει «δεξιά και αριστερά» ότι: «Εγώ θέλω το ευρώ αλλά δεν θέλω το Μνημόνιο». Κατ' αναλογία, δηλαδή: «Θέλω το γήπεδο αλλά όχι το εμπορικό... Με «δυο κουβέντες» έχει «καράξει» τη στρατηγική της Διπλής Ανάπλασης, στο μεγαλύτερο θέμα που συγκλονίζει τη μεταπολεμική Ελλάδα.

Δυστυχώς, το αφεντικό των συνιστώσών του ΣΥΡΙΖΑ «τζογάρει» στο λαϊκισμό και την ανευθυνότητα, που ενδεχομένως θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την Ελλάδα. Συνέπειες προφανώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα των όσων υπέστησαν η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός με τη ματαίωση της Διπλής Ανάπλασης.

Γι' αυτό χρειάζονται προσοχή ο κ. Αλέξης Τσίπρας και οι... κορμοράνοι του στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Όπως χάθηκε το γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, κινδυνεύει να χαθεί και το ευρώ για την Ελλάδα...

**ΥΓ.:** Για να καταλάβει κανείς το βαθμό αναξιοπιστίας του κ. Τσίπρα αξίζει να σημειώσει «λέξη προς λέξη» τα όσα είπε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ). Έκανε λόγο για τη ζωτική ανάγκη να υπάρξουν αναπλάσεις, μάλιστα σε επίπεδο μητροπολιτικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε την επιστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατασκευή παιδικών χαρών, πάρκων και γενικά να αλλάξουν όψη οι περιοχές. Δηλαδή, ονειρεύεται μοντέλο ανάλογο της Διπλής Ανάπλασης. Αϊδώς, Αλέξη...

