



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2014

08 Πολιτική

# Κακλαμάνης: Ξανά στη μάχη για τους Αθηναίους πολίτες



Ο υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας μιλά στην «Espresso»

**Σ**υγγνώμη ζητεί από τους Αθηναίους ο υποψήφιος δήμαρχος για την Αθήνα Νικήτας Κακλαμάνης, γιατί -όπως χαρακτηριστεί- λέει «από δική μου αφέλεια το 2010 ανάγκασα τους δημότες της Αθήνας να υποστούν τη δημοκρατική θητεία Καμίνη». Και εξηγώντας ποια ήταν η «αφέλεια του», ο κ. Κακλαμάνης υποστηρίζει ότι δεν επικοινωνήσε το σπουδαίο έργο που είχε ολοκληρώσει.

**Λίγο πριν από το κλείσιμο της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας, με ποια φράση θα μπορούσατε να συνοψίσετε όλα όσα ζήσατε;**

Η αναμέτρηση των τελευταίων μηνών μου φέρνει στο μυαλό ξανά και ξανά μία και μόνο φράση: «Ποτέ μη λες ποτέ». Το είδα και το έζησα πολλές φορές και σε όλα τα επίπεδα. «Ποτέ μη λες ποτέ» σκέφτηκα όταν ξεκινήσαμε με πολλά εμποδία, αρνητισμό και προπαγάνδα εναντίον μας. Αυτό με πολύ κόπο «γύρισε τούμπι» και κατάφερα να ξεπρωιάσουμε τον κόσμο, που σήμερα έχει γίνει ο πιο θερμός υποστηρικτής μας. «Ποτέ μη λες ποτέ» είπα και όλες εκείνες τις φορές που πίστευα ότι



κάποιο αντίπαλό μας θα κρατούσαν ένα στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρέπειας. Εντούτοις με διέψευσαν...

**Με ποιον από τους συνυποψηφίους σας θα θέλατε να κάνετε παρέα;**

Με τους περισσότε-

ρους διατηρώ φιλικές σχέσεις, ωστόσο νομίζω πως με τον Νίκο τον Σοφιανό θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερη παρέα, επειδή είναι ένας βαθιά ειλικρινής και ενδιαφέρων άνθρωπος, ιδανικός για ατέλειωτες συζη-

τήσεις, τις οποίες και εγώ απολαμβάνω.

**Για ποιο πράγμα θα θέλατε να ζητήσετε συγγνώμη;**

Μία μεγάλη, ειλικρινή συγγνώμη απ' όλες τις Αθηναίες και τους Αθη-

ναίους που η δική μου αφέλεια το 2010 τους ανάγκασε να υποστούν τη δημοκρατική θητεία Καμίνη. Ήταν λάθος μου να μην επικοινωνήσω το σπουδαίο έργο που είχαμε μέχρι τότε ολοκληρώσει. Έτσι, ό,τι κάναμε πέρασε στα ψιλά και τελικά χάσαμε τις εκλογές, πιστεύοντας ότι όσα δώσαμε ήταν γνωστά και αυτονόητα. Αλλη μία συγγνώμη θα ήθελα να ζητήσω από τους δικούς μου ανθρώπους, ειδικά από τη μητέρα μου, που με έχουν χάσει τον τελευταίο καιρό.

**Τι θα θέλατε να πείτε σε όσους δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν;**

Δεν μπορώ να πείσω κανέναν, ειδικά όταν έχει πέσει θύμα αρνητικής προπαγάνδας και έχει εσφαλμένη εικόνα της πραγματικότητας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είμαι κοντά τους, κοντά σε κάθε πολίτη, εφόσον ελέγω δήμαρχος. Αυτό εξάλλου έκανα πάντα και μ' αυτόν τον τρόπο έχω κατά καιρούς αποδείξει την ανεξαρτησία μου.

**Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχετε ακούσει τον τελευταίο καιρό;**

Μέχρι πρότινος νόμιζα ότι ένα από τα πιο μεγάλα ψέματα ήταν το «νοικοκυρεμα» του Γ. Καμίνη, που

στην πραγματικότητα διέλυσε τον δήμο. Να που κι εδώ έφτασα να πω «ποτέ μη λες ποτέ»...

Έτσι, μέχρι τη στιγμή που μιλάω, το... Οσκαρ πάει στον Ηλία Κασιδάρη! Έχω μείνει με την απορία πώς από τις περίφημες κασέτες, τις παρακολουθήσεις, τον Μπαλτάκο και τη δήθεν «επαναστατική» του δράση, έφτασε στο σημείο να κάνει σήμερα την «πάπια». Πιστεύω πως οι παρασημασιωμένες με το σύνθημα και τα ψηφαλάκια όσων πιστεύει πως μπορεί να παραπλανηθεί είναι η μεγαλύτερη φούσκα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια... Ελπίζω μόνο ο κόσμος να μη «μασήσει».

**Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που εσείς παραδέχστε πως έχετε πει;**

Σας μιλάω ειλικρινά, τόσο ως γιατρός όσο και ως βουλευτής, ευρωβουλευτής, υπουργός και δήμαρχος, δεν έχω κάνει την παραμικρή προσπάθεια στη ζωή μου να πουλήσω παραμυθι. Είμαι αυτός που είμαι, με τα οραία και τα άσχημά μου. Πάλεψα και πέτυχα, όσα πέτυχα, στη ζωή μου με σημαία την αλήθεια. Έτσι με μέγαλωση, έτσι ζω και έτσι θα συνεχίσω. Τις αρχές μου δεν τις παζαρεύω για κανέναν και για τίποτα.

