

1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .23/01/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/01/2015

Σελίδα: 16



4 ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Συνέντευξη με τον Νικήτα Κακλαμάνη

«Είμαι αναρχικός»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από τις ηξέξεις (όπως ο Αλέξι στάση ζωής την «πλήρωσε» με τη στενή κομματική έννοια, αλλή στη συνείδη

Στον Ησσία Κωνσταντινίδη

● Ησσία Κωνσταντινίδης (Η.Κ.): Τι διακυβεύεται στις επόμενες εθνικές εκλογές;

Νικήτας Κακλαμάνης (Ν.Κ.): Θέλω να ξεκινήσω με το ότι πηγαίνομε στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου μετά από την «αγαστή συνεργασία» των κυριών Τσίπρα, Καμμένου και Μιχαλιόκου. Αυτοί οι τρεις συνεπράξαν, αθροίζοντας τις ψήφους τους, προκειμένου να μη βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατεβαίνω σε εκλογές από το 1989, όταν πρωτοεξελέγην. Πρέπει να πω ότι αυτές οι εκλογές είναι η πρώτη φορά που για μένα, αλλά νομίζω και για πάρα πολύ κόσμο, προτεραιότητα δεν είναι τα κόμματα ή για να μιλήσουμε για το δικό μου κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Προτεραιότητα είναι με τη σειρά που θα σας τα πω: η πατρίδα, η ζωή και τα όνειρά μας, η δημοκρατία και μετά η Νέα Δημοκρατία!

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι στον κόσμο είχαμε υποσχεθεί πράγματα πριν τις εκλογές του 2012 που δεν κάναμε και αντίθετα κάναμε πράγματα που δε τους είχαμε υποσχεθεί!... Όφειλε το κόμμα, εγκαίρως και όχι τώρα, που ούτε τώρα το έχει κάνει, να έχει ζητήσει ένα «συγγνώμη» απ' τον ελληνικό λαό γι' αυτήν την ανακολουθία.

Πρέπει όμως να σας πω ότι πάρα πολλές φορές στην πολιτική συγκρούεται το «θέλω» με το «πρέπει». Και στη συγκεκριμένη περίπτωση επικράτησε το «πρέπει» για ορισμένα τουλάχιστον μέτρα διαβόαστα που ματώσανε τον λαό, που δεν άξιζε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες τέτοια συμπεριφορά, αλλά πετύχαμε τέσσερα αποτελέσματα: τη μείωση του ελλείμματος, το θετικό ισοζύγιο πληρωμών, την πρώτη φορά μετά από χρόνια ανάπτυξη του ύψους 2,9% και το πρωτογενές πλεόνασμα, που δεν αμφισβητείται ούτε απ' τον Τσίπρα, αλλά που βεβαίως βγήκε απ' τις πλάτες του ελληνικού λαού, δε βγήκε απ' τον ανάπτυξη.

Αυτά τα τέσσερα επιτεύγματα που δίνουν αισιοδοξία για δυνατότητα ελαφρύνσεων από 'δώ και πέρα, δεν πρέπει να χθούν! Γι' αυτό και καλώ τους ανθρώπους της παράταξής μου, που μας έφυγαν μεταξύ Οκτωβρίου του 2009 και ευρωεκλογών τ'ρου 2014 θυμωμένοι και οργανωμένοι και δεν πήγαν αριστερότερα, πήγαν δεξιοτέρα! Γιατί αυτή είναι η παραδοσιακή δύναμη της παράταξής! Να τα σκεφτούν όλα αυτά και να γυρισουν πίσω!

● Η.Κ.: Υπάρχει ο κίνδυνος «κίνδυνος ΣΥΡΙΖΑ» μετά τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους; Ν.Κ.: Εάν -ο μη γένοιτο- ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές και σχηματίσει κυβέρνηση, ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι τι θα κάνει στα οικονομικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλεγεί να παίξει

συγκεκριμένο ρόλο και -όπως όλοι οι επιλεγμένοι- έχει ημερομηνία λήξης! Οι μόνιμοι που δεν ξέρουν ποια είναι η ημερομηνία λήξης είναι αυτοί που έχουν επιλεγεί! Την ξέρουν μόνο αυτοί που τους επελέξαν!...

Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει στροφή στα οικονομικά, για να κρατήσει όμως ήρεμη την αριστεροκομμουνιστική του πτέρυγα του «αριστερού ρεύματος» και άλλων συνιστώσών, θα ψηφίσει νόμους θεσμικούς που δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, που θα βλάψουν όμως την εθνική και κοινωνική φυσιογνωμία της Ελλάδος... Σχετικά με το τι θα κάνει π.χ. στην αστυνομία, μπορεί να μην λείπει αποπλίσιο του συνόλου της αστυνομίας, ξεκάθαρα όμως ομιλεί για διάλυση των ΜΑΤ και ΥΜΕΤ! Εγώ σαν δήμαρχος που έζησα την Αθήνα του 2008, αναρωτιέμαι σε μια παρόμοια περίπτωση τι θα γίνει όταν δεν υπάρχουν ΜΑΤ και ΥΜΕΤ!...

Το δεύτερο που με ανησυχεί βαθύτατα... για να ικανοποιηθεί πάλι την αριστερά πτέρυγα, είναι ότι θα προχωρήσει τον νομο χορήγησης χιλιάδων ιθαγενειών σε μετανάστες που είναι στην Ελλάδα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Ότι θα δημιουργήσουμε χιλιάδες Έλληνες «μιαϊμού»! Οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους κανονικούς Έλληνες!

Πιο συγκεκριμένα: απ' τη στιγμή που εγώ ο Αφγανός παίρνω ελληνική ιθαγένεια, νομιμοποιούμαι πλέον -χωρίς κανείς να μπορεί να μου πει όχι- να φέρω ολόκληρη την οικογένειά μου από το Αφγανιστά! Υπολογίστε λοιπόν πόσες χιλιάδες ιθαγενείες επί πόσα άτομα (γιατί αυτοί γεννοβολούν, δεν είναι σαν κι εμάς) δηλαδή τουλάχιστον επί πέντε ή έξι, και βγάλτε συμπέρασμα για το τι θα δημιουργηθεί σ' αυτόν τον τόπο! Δεν μας φτάνει το πρόβλημα με τη Θράκη στα βόρεια σύνορα, πάμε να δημιουργήσουμε δηλαδή και μια άλλη Θράκη στα οπλάγια της Ελλάδος, στα νότια, στην Αθήνα. Αυτά είναι πράγματα που εμένα με ανησυχούν πολύ!

Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα εθνικά θέματα; Δεν έχουμε ακούσει λέξη! Μετά τη σύμπραξη Τσίπρα-Τρεμπούλου, τι σημαίνει αυτό; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί τις απόψεις Τρεμπούλου; Τουτέστιν, του «Ουράνιου Τοξού»; Τουτέστιν, να ονομαστούν τα Σκόπια σκετό «Μακεδονία»; Ρωτώ.

Δεν έχουμε πάρει απάντηση... Και κακώς δεν τα έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία στην στζέντα της αυτά και έχει περιορίσει μόνο στην οικονομία! Βεβαίως ξέρω ότι η οικονομία είναι η καθημερινότητα του λαού μας, αλλά -ξέρετε- η Ελλάδα θα μείνει εδώ και μετά από εμάς! Άρα έχει σημασία τι Ελλάδα θα παραδώσουμε! Αυτή είναι έμενα η μεγάλη μου ανησυχία, αν γίνει ο Τσίπρας κυβέρνηση!

● Η.Κ.: Ποιος φταίει που διογκώθηκαν τα λε-



● Η.Κ.: Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Ν.Κ.: Ακούστε... εγώ δεν είμαι ούτε ματαιόδοξος, ούτε πετώ στα σύννεφα! Εάν με ρωτάτε εάν εγώ και αρκετοί άλλοι άνθρωποι έχουν τα τυπικά προσόντα ν' αναλάβουμε έναν τέτοιο ρόλο, ενδεχομένως ναι. Εγώ όμως είμαι -εντός εισα-

γόμενα «άκρα», δηλ. απ' τη μια πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ κι απ' την άλλη οι νεοαξί της Χρυσής Αυγής;

Ν.Κ.: Όταν δεν βρίσκεις τις πραγματικές αιτίες, τις οποίες να προσπαθήσεις να τις εξαλείψεις, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπατε. Σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή... Εγώ είχα εξ αρχής ενδοιασμούς το αν ήταν η σωστή στρατηγική της προφυλακικής όλων αυτών. Άλλο τα ποινικά τους αδικήματα, τα οποία κανείς δεν μπορεί ν' αμφισβητήσει, κι άλλο να τους ονομάζεις «εγκληματική οργάνωση»! Και, προσέξτε, «εγκληματική οργάνωση» η οποία κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές!

Κι εγώ αναρωτιέμαι τώρα, γιατί παίζει κι αυτό το σενάριο... Εάν η Χρυσή Αυγή βγει τρίτο κόμμα και έρθει η ώρα των διεσυντητικών εντολών, αντιλαμβάνεστε τώρα τη εικόνα; Η κλοουβιά ένω απ' του Μαξίμου, Μιχαλιόκου με χειροπέδες, μπαίνει στον Παπούτσιο, μπαίνουν οι χειροπέδες, βγαίνει απ' τον Παπούτσιο, ξανά χειροπέδες κτλ.! Αυτά είναι απίστευτα πράγματα και δεν είμαι καθόλου σίγουρος εάν σ'την ουσία χτυπιούν τη ρίζα του κακού που λεγεται Χρυσή Αυγή! Καθόλου σίγουρος δεν είμαι!... Άα πρέπει να εξαλείψεις τις αιτίες που οδηγούν εν κόσμο είτε στο άκρο το αριστερό, είτε στο κρο το δεξιό... Και μια που είπα ακρο αριστερό, για να καταλάβετε και να το συνδέσω με τη προηγούμενη ερώτησή και

1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 23/01/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 23/01/2015

Σελίδα: 17



Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 5

ός της Δεξιάς»

ας!) και πάντα κατέθετε με παρρησία τα πιστεύω του. Πολλές φορές αυτή τη σση του κόσμου παραμένει ένας γνήσιος εκπρόσωπος της ηθικής Δεξιάς.



γωγικών όπως λένε οι φίλοι μου που με ξέρουν- ένας «αναρχικός της Δεξιάς». Ένας «αναρχικός της Δεξιάς» λοιπόν δύσκολα εγκλωβίζεται στα πρωτόκολλα της προεδρίας της Δημοκρατίας! Το αιτούμενο δεν είναι επομένως αυτό, ούτε έχει περάσει απ' το μυαλό μου, ούτε μ' ενδιαφέρει. Και για τον λόγο που σας είπα, δεν ξέρω καν αν θα ήμουνα καλός πρόεδρος... Το αφήνω για άλλους!

απάντηση που σας έδωσα, ο κύριος Τσίπρας -αν δεν κάνω λάθος- είπε ότι εμείς θα απευθυνθούμε στο ΚΚΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. μόνο μ' αυτούς σκέφτεται ότι μπορεί να συνεργαστεί. Βεβαίως το ΚΚΕ είναι πιο ευκολο να συνομιλήσει με τη... Νέα Δημοκρατία παρά με τον Τσίπρα και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα μπει καν στη βουλή! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι περιπέτεια μπορεί να μπει η Ελλάδα... Και στην οικονομία, για να κλείσω έτσι την ερώτηση, μπορεί μια απόφαση στιγμής να σε πει πίσω δέκα χρόνια, γιατί δέκα χρόνια θα χρειαστεί να αναστηλώσεις μια κακή απόφαση που έχεις πάρει για την οικονομία...

● Η.Κ.: Η Νέα Δημοκρατία από το 33,5% το

2009 βρέθηκε στο 19% τον Μάιο του 2012 και στο 29,5% τον Ιούνιο του 2012. Σήμερα δεν παρουσιάζει και πολύ καλύτερη εικόνα. Γιατί αυτή η συρρίκνωση της παράταξης; Της ιστορικής δημοκρατικής και πατριωτικής παράταξης;

Η.Κ.: Η εκτίμησή μου είναι κατ' αρχήν ότι οι δυο μονομάχοι, το άθροισμα των ποσοστών τους, θα είναι περί το 65%. Οι Συριζαίοι εύχονται για τον εαυτό τους, εμείς ευχόμαστε για το δικό μας κόμμα και τη δική μας παράταξη. Επανέρχόμεθα δηλαδή σε μια μορφή διπολισμού άλλου τύπου. Γιατί λέω άλλου τύπου; Γιατί παλιά, ναι μεν ήταν Νέα Δημοκρατία-ΠΑΣΟΚ, αλλά εάν αφαιρέσετε τα δυο πρώτα χρόνια των εξάλλων συνθημάτων τύπου «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», στην ουσία ήταν αντιπαράθεση δυο αστικών κομμάτων. Επί Σημίτη δε, το ΠΑΣΟΚ ήταν δεξιότερο της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομική πολιτική του, για να μην κρυβόμαστε! Άρα ήταν τελείως διαφορετικό το δίλημμα και το διακύβευμα των εκλογών.

Τώρα πάμε σ έναν άλλο διπολισμό όπου είναι τελείως διαφορετικό το δίλημμα. Εγώ δε βάζω ταμπέλες εθνικοφροσύνης, αλλά όπως και να το κάνουμε όμως μέσα σ' αυτή την Αριστερά υπάρχουν άνθρωποι που πολέμησαν εναντίον ημών πολλά χρόνια πριν, όχι για να κάνουν τη δημοκρατία όμως... Και αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται!

Το δεύτερο, για να πάω πιο πολύ στο ερώτημα το οποίο κάνατε, ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι που μας εγκατέλειψαν όπως είπατε πριν, περίπου ένα εκατομμύριο (923 χιλιάδες για την ακρίβεια), πολλοί εξ αυτών προέρχονται από τη νεολαία της ΕΡΕ, απ' την οποία προέρχομαι κι εγώ. Τους ήξερα και τους ξέρω σε προσωπικό επίπεδο. Ένα κομμάτι τους που επαναπατριζόταν, και επαναπατριζόταν διότι όπως μου λένε δεν τους πάει η καρδιά να έχουν υποψήφιο της γενιάς τους και να μην τον ψηφίσουν, ξέρετε τι τους έχει ενόχλησει κυρίως με τη σειρά που θα σας τα πω; Πρώτον, το ότι έγινε η συγκυβέρνηση (γιατί δεν βγαίνανε τα κουκιά)... δεν δέχτηκαν ποτέ το 30% της ΝΔ στην ουσία να κυβερνηθεί απ' το 5% του ΠΑΣΟΚ! Τους ενόχλησε - όσο περιεργο κι αν σας φαίνεται- πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που τους έχει ενόχλησει είναι ότι δεν κάναμε την εξεταστική επιτροπή για το πώς μπηκάμε στο Μνημόνιο!

Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Γιωργάκης να μας... κουνάει το δάχτυλο! Το τρίτο το οποίο τους ενόχλησε ότι, εάν εξαιρέσουμε ελάχιστους όπως εγώ, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο Βλάχος, ο Στυλιανίδης και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, η ΝΔ δεν υπερασπίστηκε πεπραγμένα της πενταετίας Καραμανλή! Στην οποία έγιναν λάθη -δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία- αλλά ποτέ δεν υ-

πενθυμίσαμε στους Έλληνες πως ο Καραμανλής παρέδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου μια χώρα με 9,5% ανεργία και ο Σαμαράς την παρέλαβε στο 29%! Στι παρέδωσε μια χώρα που τα spreads ήταν 150 μονάδες και δείτε τώρα πού έρχομε φτάσει... Και βεβαίως έχουμε καταπεί τη γλώσσα μας για τα δυο πολύ σημαντικά ΟΧΙ που είπε ο Καραμανλής, για την ένταξη των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» στο ΝΑΤΟ και το ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν, στήριζοντας τον Παπαδόπουλο στην Κύπρο! Και είπε και ένα μεγάλο ΝΑΙ που... αυτό κι αν το πλήρωσε! Που ήταν η υπογραφή με τον Πούτιν για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που θα έδινε ενεργειακή αυτονομία στην Ελλάδα, αλλά κυρίως γεωστρατηγική προστασία! Ποιος θα τολμούσε να περάξει τη Θράκη όταν εκεί θα ήταν συμφέροντα της Ρωσίας οικονομικά;

Κατάπιε τη γλώσσα μας! Όπως την είχαμε καταπεί -για να κλείσω μ' αυτό- ότι είχαμε υποκύψει στην αριστερή ιδεολογική τρομοκρατία! Επισημώς το κόμμα μας για αρκετά χρόνια ντροπώτανε να πει ότι εκπροσωπούμε τη σύγχρονη Δεξιά στην Ελλάδα! Η λέξη «Δεξιά» είχε απαγορευθεί από το λεξικό της Νέας Δημοκρατίας... Οποιοσ πιστεύει λοιπόν ότι στον απλό κόσμο αυτά είναι αξίες που δεν μετρούν, το αποτέλεσμα το είδατε... δεξιότερα ψήφισαν!

Δεν είναι Χρυσαιγιτες οι 500.000 αυτοί Έλληνες! Η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν οι παλιοί Ερετζήδες, που μεγάλωσαν με τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Μιλτιάδη Έβερτ, του Ευάγγελου Αβέρωφ...

Και επειδή είπα για τον Αβέρωφ, αυτό το κόμμα δεν έχει τιμήσει ακόμα με μια μεγάλη εκδήλωση, με ένα πολιτικό μνημόσυνο, έναν άνθρωπο ο οποίος, εκτός όλων των άλλων, ξόδεψε περίπου το 30% της προσωπικής του περιουσίας βάζοντας λεφτά στη Νέα Δημοκρατία! Δεν γνωρίζω εγώ από το 1964 όταν μαθητής του γυμνασίου γράφτηκα στη νεολαία της ΕΡΕ, άλλον αρχηγό να έβαζε το χέρι στην τσέπη του και να βγάζει λεφτά για να τα δίνει στο κόμμα... Κι αυτό για να μην είναι εξαρτημένο το κόμμα από κανέναν! Αυτά εννοχλούν κυρίως τους παλιούς, οι νέοι δεν τα ξέρουν.

Γι' αυτό εγώ στις επαφές μου με τον κόσμο προσπάθησα να ξυπνήσω τις αναμνήσεις τους, να τους προσελάσω συναισθηματικά, και βεβαίως -όπως σας είπα- επειδή δεν το έκανε το κόμμα, βγήκα να ζητώ εγώ «συγγνώμη» εκ μέρους του κόμματος! Υπενθυμίζω ότι εγώ διεγράφη για διαφωνία με τον ΕΝΦΙΑ και μερικά άλλα πράγματα!

Τι να το κάνω τώρα που μου λένε όλοι «δικαιώθηκες»; Δικαιώθηκα εγώ και κινδυνεύει η παράταξη! Μακάρι να γινόταν το ανάποδο... Δεν χάλωσε ο κόσμος εάν εγώ δεν ήμουν στη Βουλή. Αυτή είναι η αλήθεια...