



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, υποψήφιος στην Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία

«Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»

■ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

Αν η ΝΔ δεν κερδίσει στις κάλπες, ο τόπος θα μπει σε τρομερές περιπέτειες πολύ σύντομα και με πολύ μεγάλες συνέπειες, επισημαίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης και εκτιμά ότι η ΝΔ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν απευθυνθεί, ακόμα και τώρα, σε αυτούς που από το 2009 γύρισαν την πλάτη και πήγαν δεξιότερα.

Κύριε Κακλαμάνη, σας βρίσκει σύμφωνα η καλλιέργεια φοβικών συνδρόμων από πλευράς κ. Σαμαρά για επικείμενα δεινά σε περίπτωση ανάληψης της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ;

Όταν ακούς τον υπεύθυνο του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Γ. Μηλιό, να δηλώνει ότι το κόμμα του θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ φορολογώντας με 60% όσους έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, δηλαδή ένα διαμέρισμα και ένα πατρικό στο χωριό, όταν ακούς την κυρία Ρ. Μακρή να προτείνει την έκδοση πληθωριστικού χρήματος 100 δισ. ευρώ ή τον συνυποψήφιο της κ. Γ. Χιωτίδη να υποστηρίζει την παύση πληρωμών και την επιστροφή στη δραχμή, τότε προφανώς δεν γίνεται λόγος για καλλιέργεια φόβου από τη ΝΔ, αλλά από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται η επανακρατικοποίηση οργανισμών, η φορολόγηση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης και η επαναδιαπραγμάτευση -κατά τον κ. Γ. Δραγασάκη- του προγράμματος, σε διαφορετική περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση δεν θα πληρώσει τις δόσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Αυτή είναι η ΕΛΠΙΔΑ που προβάλλει στα διαφημιστικά μηνύματά του ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς είμαστε ο ΦΟΒΟΣ. Με συγχωρείτε, αλλά κάποιος λάθος έχει γίνει και η ώρα της κάλπης έφτασε.

Προς το παρόν το λάθος, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, βαρύνει εσάς και δεν είναι ένα, αλλά πολλά...

Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της παράτηξής μας, αφού δεν το κάνει το κόμμα μου που, ενώ είχαμε υποσχεθεί ότι θα συστήναμε Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο, τελικώς αθετήσαμε τον λόγο μας. Που, ενώ καταστήσαμε «καταστροφική παρένθεση» το ΠΑΣΟΚ του κ. Παπανδρέου και αναλάβαμε δύομισιά χρόνια μετά τη διακυβέρνηση, δώσαμε την εντύπωση ότι κυβερνά ξανά το ΠΑΣΟΚ του 5% και όχι η ΝΔ του 30%. Που πήραμε μέτρα τα οποία δεν είχαμε πει ότι θα πάρουμε. Που αποκλيناμε από τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, από την πατριωτική Λαϊκή Δεξιά, στην οποία ανήκω και αναφέρομαι. Μη μου ζητάτε, όμως, να αφορίσω την προσπάθεια για έξοδο από το Μνημόνιο, η οποία θα είχε επιτευχθεί αν η αξιωματική αντιπολίτευση δεν προκαλούσε εκλογές με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε συγκυβέρνηση δύομισιά ετών, αρχικώς με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ και ακολουθώντας με το ΠΑΣΟΚ. Πρώτος υποστηρίζω ότι όσοι ήλθαν μαζί μας όφειλαν να σεβαστούν τις ιδεολογικές αξίες του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Και συνέβη το αντίθετο. Αλλά, τουλάχιστον, καταφέραμε να βγει η χώρα από την ατραπή της χρεοκοπίας και των ελλειμμάτων.

Πού θα παιχτεί το παιχνίδι της Κυριακής;
Μεταξύ των εκλογών του Οκτωβρίου του



2009, που χάσαμε με 34%, και των ευρωεκλογών του 2014 χάθηκε ένα εκατομμύριο Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι μας γύρισαν την πλάτη. Το μεγάλο στοιχείμα είναι τι θα γίνει με αυτούς

τους ανθρώπους. Και επί δύομισιά χρόνια αυτό το κόμμα δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί μας γύρισαν την πλάτη, ενώ παραδοσιακά μας ψήφιζαν. Τι τους κάναμε; Τι τους ενόχλησε; Δεν πήγαν αριστερότερα. Πήγαν δεξιότερα. Αν μπορούσαμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων να το φέρουμε στην κάλπη, μπορεί να δείτε και έκπληξη στις εκλογές. Οσο, δε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια συσπείρωση αναφέρονται οι μετρήσεις. Η πραγματική δυναμική του κόμματος του κ. Τσίπρα δεν υπερβείναι το 3%-5% και τώρα εμφανίζεται με 30%. Επομένως, δεν αθροίζει δυνάμεις από συσπείρωση, αλλά ευκαιριακάς.

Κανείς δεν πιστεύει τέτοιου είδους εξαγγελίες

Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει όσα υποσχέται, αν κοίξει πρώτος το νήμα των εκλογών;

Κανείς δεν πιστεύει τέτοιου είδους «εξαγγελίες», αλλά το πρωταρχικό είναι να δημιουργήσει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να συνεννοηθεί έστω και στοιχειωδώς με τα υπόλοιπα κόμματα, πλην ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που -κατά τα φαινόμενα- δεν θα μπει στη Βουλή. Σας θυμίζω ότι το ΚΚΕ έχει αποκλείσει κάθετα οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας αρνούμενο να χαρακτηρίσει αριστερό κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάμαι ότι, αν η ΝΔ δεν κερδίσει στις κάλπες, ο τόπος θα μπει σε τρομερές περιπέτειες πολύ σύντομα και με πολύ μεγάλες συνέπειες.

Τι πρέπει να συμβεί για να μην επαναληφθούν τα οικτρά φαινόμενα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου με τους δεκάδες ανεξάρτητους βουλευτές και τις διαλυμένες Κοινοβουλευτικές Ομάδες;

Συστήνω μεγάλη προσοχή και σύνεση στους ψηφοφόρους πίσω από το παραβάν όχι μόνο για το κόμμα που θα επιλέξουν αλλά και για τους υποψήφιους που θα «σταυρώσουν». Υπάρχουν οι ανεπάγγελτοι, υπάρχουν οι άεργοι, υπάρχουν οι γόνιμοι, υπάρχουν αυτοί του «star system» αλλά υπάρχουν και άνθρωποι σεμνοί, αυτοδημιούργητοι, που δυστυχώς δεν τους ξέρει ο κόσμος. Διότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Μην έχετε αμφιβολία ότι τέτοια λάθη πληρώνουν οι πολίτες σήμερα. Η ψήφος είναι καθοριστική και έχουμε δει τι συμβαίνει όταν δεν δίδεται σωστά και υπολογισμένα.

“
Συστήνω
μεγάλη
προσοχή και
σύνεση
στους
ψηφοφόρους
πίσω από το
παραβάν όχι
μόνο για το
κόμμα που
θα επιλέξουν
αλλά και για
τους
υποψηφίους
που θα...
σταυρώσουν

”