

# 1. ΜΕ ΦΟΒΟ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μέσο: . . . . . FREE SUNDAY

Ημ. Έκδοσης: . . . 23/01/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 23/01/2015

Σελίδα: . . . . . 29



**Κ**ύριε Κακλαμάνη, μετά από πέντε χρόνια σκληρών οικονομικών πολιτικών η χώρα οδηγείται σε εκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα που προκύπτει για τους Έλληνες; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά απειλή για την Ελλάδα, όπως υποστηρίζει το κόμμα σας;

Προσωπικά δεν είμαι υπέρμαχος της πολιτικής του φόβου που αναπτύχθηκε επικοινωνιακά από τη ΝΔ, αλλά, ευτυχώς, ανθεωρήθηκε σύντομα και πλέον ακούγεται το οικονομικό μας πρόγραμμα με τα θετικά του σημάδια. Με φόβο δεν κερδίζεις εκλογές, παρά μόνο με την αλήθεια και το σεβασμό στον πολίτη. Στοιχεία που, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να τα μάθουν οι Έλληνες πριν φτάσουν στις κάλπες. Πάντως, αυτός ο φόβος, που έχει κρωθεί μόνο στη ΝΔ, δεν ισχύει απολύτως. Λένε και στον ΣΥΡΙΖΑ πράγματα και μετά τα αναρρούν, και μάλιστα σε σοβαρά θέματα. Αν δεν μπορούν να ελέγξουν τα στελέχη τους, δεν φταίει η ΝΔ.

### Και ποια είναι αυτά;

Για παράδειγμα, θα ήθελα να μας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη θέση του για τους μετανάστες. Στο πρόγραμμά του αναφέρει ρητά ότι θα δοθεί ιθαγένεια σε όλους τους μετανάστες. Είναι δυνατόν να έχουμε 1,3 εκατομμύρια άνεργους στην Ελλάδα και να γίνεται τέτοιο εμπόριο ελπίδας; Θα ήθελα να ξέρω επίσης τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν αναφέρεται στον «λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», όταν πρόσφατα στο Παρίσι εξελίχθηκε μια αληθινή τραγωδία και πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη έχει απλωθεί η σκιά της τρομοκρατίας. Τι εννοεί; Γιατί για μένα τρομοκρατία είναι και ότι συνέβη τον Δεκέμβριο του 2008, όταν καϊγόταν η Αθήνα από τους «μπαχαλάκηδες» και η «Αυγή» έβγαине με ημερολόγιο «Καραμανλής ή χάος». Έχοντας ως απόληξη «Χάος». Σας θυμίζω ότι ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δίμο Αθηναίων κ. Τσίπρας δεν είχε κάνει έστω μία δήλωση καταδίκης.

### Μήπως είστε λίγο υπερβολικός;

Δεν νομίζω. Σήμερα αποδεικνύεται, δυστυχώς, ο σκοπός του νόμου της ομοψψ για τα «Δεκεμβριανά του 2008». Το λέει στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η διάλυση των ΜΑΤ. Και ρωτάω το απλό: Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίζονται οι «μπαχαλάκηδες» που θα πετούν τις μολότοφ και θα λεπλατούν καταστήματα; Με τριανταφυλλιά; Θα ήθελα, επιγραμματικά έστω, να εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι προεβύει για τα εθνικά θέματα. Γιατί όταν συνεργάζομαι με τον «οικολόγο» κ. Τρεμπούλο, δεν πρέπει να ξεχνάει ουδείς τις θέσεις του υπέρ των Σκοπίων και ότι έχει καθίσει στο ίδιο τραπέζι με φιλοσκοπιανές οργανώσεις, όπως το «Ουράνιο Τόξο». Τέλος, θα πρέπει να θυμηθούν όλοι και γιατί πάμε σε εκλογές. Πάμε, λοιπόν, επειδή δεν βγήκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας λόγω της αγαστής σύμπτωσης Μιχαλολάκου-Τσίπρα-Καμμένου. Όλα αυτά πρέπει να τα συνοπολογίσουν οι Έλληνες πριν αποφασίσουν για την τύχη τους.

Ναι, αλλά οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος αντιδρά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και γι' αυτό δίνει το προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ...

Εγώ δεν ερμηνεύω τις δημοσκοπήσεις à la carte. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οι δημοσκοπήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ να προηγείται με 6-7 μονάδες διαφορά δεν υπάρχουν πια. Η διαφορά μεσοσταθμικά έχει υποχωρήσει στις 3 μονάδες περίπου. Προσέξτε όμως το εξής στοιχείο, που περνάει απαρατήρητο ως τώρα: Αν η ΝΔ καταφέρει να ανεβάσει το ποσοστό υποστήριξης από το 78% στο 85%, ποσοστό στο οποίο βρίσκεται

## ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΔ «ΜΕ ΦΟΒΟ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ»



τα ήδη η υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε ότι ισοδυναμεί με 2% επιπλέον για τη ΝΔ; Όλα γίνονται, λοιπόν, αν μάλιστα το 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της ΝΔ, το οποίο χάθηκε μεταξύ των βουλευτικών εκλογών του 2009 και των ευρωεκλογών του 2014 και στο κόμμα μου τους ξέχασαν, κατορθώσουμε να το φέρουμε να ψηφίσει. Τότε, τα πάντα θα είναι ανοιχτά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οδηγούμαστε σε τέρμπι, όπως το 2000 ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και τον Κώστα Σημίτη.

### Αυτοκριτική καθόλου, κ. Κακλαμάνη;

Είμαι από αυτούς που τόλμησαν να πουν αλήθειες που πονούν και το πλήρωσα με τη διαγραφή μου από τη ΝΔ. Ναι, ήταν λάθος το ότι εξαιτίας της συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ δεν προχωρήσαμε σε εξεταστική για το πώς οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο. Ναι, ήταν λάθος το ότι δεχτήκαμε για υπουργούς Οικονομικών τα εξαπτέρυγα του κ. Σημίτη, τους κ.κ. Στουρνάρα και Χαρδούβελν. Ναι, έγιναν λάθη με τον ΕΝΦΙΑ και ότι βιαστήκαμε ενδεχομένως να «σκίσαμε τα μνημόνια». Ναι, πικράναμε τον κόσμο μας, και γι' αυτό τους ζητάω συγγνώμη, έστω κι αν δεν το έκανε το κόμμα μας. Ταυτόχρονα όμως έγινε και μεγάλη προσπάθεια για μια χώρα που ήταν εγκλωβισμένη με δρακόντειες συμφωνίες από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδήμου. Για πρώτη φορά ψηφίστηκε προϋπολογί-

σμός χωρίς την έγκριση της τριόικας. Για πρώτη φορά η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασμα. Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια η ανεργία άρχισε να μειώνεται. Για πρώτη φορά φαίνεται φως στο τούνελ της κρίσης. Θα γυρίσουμε ξανά στο σκοτάδι;

### Δεν φοβάστε μήπως η ΝΔ έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ;

Ποτέ! Η ΝΔ αποτελεί την πιο μεγάλη παραδοσιακά παράταξη στην Ελλάδα και θα παραμείνει. Αρκεί μόνο τούτο: να επιστρέψει στις ιδεολογικές της ρίζες. Σε αυτές που έβαλε πρώτος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής με την ιδρυτική διακήρυξη το 1974 και διαφύλαξαν την πατρίδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές ως σήμερα. Απευθύνομαι στους συνοδοιπόρους της μεγάλης πατριωτικής λαϊκής δημοκρατικής Δεξιάς, της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και τους λέω: Ελάτε στις κάλπες την Κυριακή! Ψηφίστε πατριωτικά! Ψηφίστε για τη ζωή και τα όνειρά μας, ψηφίστε για τη δημοκρατία και για τη ΝΔ! Εγώ δεσμεύομαι απέναντί σας ότι, αν επανεκλεγώ και η ΝΔ είναι κυβέρνηση, θα προσπαθήσω να κάνουμε λιγότερα λάθη απ' όσα κάναμε. Από και και πέρα, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την ενότητα της παράταξής μας και για την αναδιοργάνωσή της. Γιατί αυτή η παράταξη έρχεται από πολύ μακριά και έχει να πάει ακόμη πιο μακριά.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
ΕΚΛΟΓΕΣ  
2015

Η ΝΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ. ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΤΟ: ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΙΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΙΖΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.