



“ Πάμε για

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΖΟ... ΓΙΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΜΟΝΟ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ θα μπορούσε να πει στον Σαμαρά: «ΣΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΩ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ. Βάλε το κλειδί κάτω απ' το χαλάκι της εξώπορτας ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΩ...» ”

Συνέντευξη στον Δημήτρη Κωνσταντάρη

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ήταν - όπως πάντα - στην ώρα του, στο γραφείο του, του Δ' αντιπροέδρου της Βουλής, με άπλετη θέα προς τον Εθνικό Κήπο. Μας υποδέχτηκε χαμογελαστός και με καλή διάθεση, αλλά κουνώντας το κεφάλι του, σαν να μου έλεγε «σου τα 'χα πει εγώ». Και αμέσως μετά, μου είπε μια φράση που έλεγε πολλά: «Πάμε για μεγάλο κάζο όπως έχεις καταλάβει. Για επώδυνα πράγματα».

Πίνει εσπρέσο σκέτο. Σκέπτη... πίκρα δηλαδή. Σκέφτομαι μεγαλόφωνα: Η καθυστέρηση αυτή στη διαπραγμάτευση για... λόγους εθνικής περηφάνιας και αποκατάστασης λαθών του παρελθόντος, για να δείξουμε αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, ήταν τελικά κάτι που

μας πήγε πίσω στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας. Το λέω με απλά λόγια για να το καταλάβουμε όλοι. Είναι έτσι.

«Όταν εσύ είσαι με το χέρι απλωμένο και ζητάς από εμένα λεφτά κι εγώ έχω τα λεφτά στην τσέπη και χάνεις τον χρόνο σου προκειμένου να κάνεις επικοινωνιακή πολιτική, όχι προς τον λαό μόνο, αλλά κυρίως προς το εσωτερικό του κόμματός σου, τι είναι; Έχεις φτάσει στο παρά πέντε... και πέντε... θα δείξει. Με δηλώσεις και του ίδιου του υπ. Οικονομικών, ότι δεν θα έχουμε χρήματα για τις υποχρεώσεις μας, αντιλαμβάνεσαι ότι τη δύναμη δεν την έχεις εσύ που ζητάς τα λεφτά... την έχω εγώ που έχω τα λεφτά για να στα δώσω. Έτσι, φτάνουμε τώρα σε μια συμφωνία που θα 'ναι επώδυνη».



1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: CRASH

Ημ. Έκδοσης: . . . 01/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 24/06/2015

Σελίδα: 139



Νικήτας Κακλαμάνης

Δ. αντιπρόεδρος της Βουλής - Βουλευτής ΝΔ



CRASH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

►► Ενοείτε τρίτο μνημόνιο...

«Όχι. Το τρίτο μνημόνιο πάει τον Σεπτέμβριο. Τώρα, κάναμε μια παράταση του μνημονίου που εκτελούμε με αντάλλαγμα να πάρουμε 4 ως 5 δις. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (όχι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για να επιζήσουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο. **Τον Σεπτέμβριο θα γίνει η κανονική συμφωνία. Το τρίτο μνημόνιο. Με δύο μεγάλα αγκάθια. Ασφαλιστικό και εργασιακά.** Μέχρι στιγμής, μας τα κάνουνε... δώρο για να μπορέσουν να περάσουν όλα τα υπόλοιπα».

Ποια είναι τα υπόλοιπα;

«Έχουν να κάνουν άμεσα με την τραγωδία που υπέστη η Νέα Δημοκρατία επί 2,5 χρόνια. Ο ΕΝ-ΦΙΑ παραμένει, στην καλύτερη περίπτωση, κάπως μειωμένος. Η έκτακτη εισφορά παραμένει και από φέτος επανέρχεται στο 100%. Αλλαγές στο ΦΠΑ. Πού ακριβώς θα φτάσει η συμφωνία; Ποιος ξέρει; Πάντως, θα είναι αυξημένο σε πάρα πολλά αγαθά. Έμμεση φορολογία στο φουλ. Και η 13η σύνταξη, από το τέλος του 2015, μετατίθεται για το '16».

Και στην ουσία;

«Στην ουσία συνεχίζεται η τραγωδία της δικής μου παράταξης, του δικού μου κόμματος. **Η Νέα Δημοκρατία είχε σαν αρχή ιδεολογική "λιγότερους φόρους - περισσότερες μεταρρυθμίσεις". Τι έκανε 2,5 χρόνια; Έβαλε περισσότερους φόρους και έκανε ελαχίστες μεταρρυθμίσεις. Αποτέλεσμα: Ο λαός μάς τιμώρησε με την ψήφο του.** Κι ως μη λέμε ότι χάσαμε μόνο 120.000 ψήφους. Από τότε το μετράς; Η ιστορία της παράταξης μας εκδικήθηκε. Ο λαός μάς τιμώρησε. Μα η ιδεολογία της Αριστεράς είναι ακριβώς η ανάποδη. Λέει ότι βάζει φόρους στους έχοντες αλλά ποι-οι είναι οι "έχοντες"; Μια οικογένεια που δουλεύουν δύο και βγάζουν 30.000 είναι πλούσια; Η ιδεολογία της Αριστεράς είναι "βάζω φόρους - δεν κάνω μεταρρυθμίσεις". Κι αφού δεν υπάρχει φράγμα στα σεντούκια μας ("αυτοί δεν μπόρεσαν να πουλήσουν τα... ασημικά", λέγανε για τη Νέα Δημοκρατία) είναι οι ίδιοι έτοιμοι τώρα να τα πουλήσουν...».

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθεματικά χρυσού.

Σταματά, σαν να διατάζει, να κομπιάζει, να μη θέλει να το πει. Τελικά το λέει.

«Υπάρχουν αποθεματικά χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος. **Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθεματικά χρυσού. Και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα εκεί.** Γιατί ποιος ξέρει... μπορεί κάποια μέρα...».

Και οι δανειστές το ξέρουν; Η κυβέρνηση το ξέρει;

Γελάει. «**Φοβάμαι ότι το ξέρουν όλοι. Αλίμονο.** Ο κεντρικός τραπεζίτης και των 19 χωρών της ευρωζώνης είναι ο κύριος Ντράγκι. Οι επιμέρους τραπεζίτες, όπως ο κύριος Στουρνάρας, είναι δορυφόροι-συνεργάτες του Ντράγκι».

Βρίσκω την ευκαιρία να τον ρωτήσω για μια παλαιότερη δήλωσή του που είχα διαβάσει, αλλά ήθελα πολύ να ελέγξω την ακριβείά της.

Συνεχίζετε τη στήριξη στο πρόσωπο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος; Επιμένετε ότι, από επικριτής του, φτάσατε στο σημείο να τον υποστηρίζετε;

Ξαναγελάει. «Εγώ είπα ότι με "καταντήσατε να φτάσω να υποστηρίζω τον Στουρνάρα". Επί τρία χρόνια ήμουν από τους πιο σκληρούς, πολιτικούς επικριτές του. Και εξακολουθώ και είμαι. Και αναφερόμουνα στην τελευταία επίθεση την οποία υπέστη. **Ο Στουρνάρας ήταν αυτός που συνεννοήθηκε με τον Ντράγκι και τη Λαγκάρντ να "φύγουνε" τα 700 εκατ. από τα αποθεματικά της Τράπεζας της Ελλάδος για να πληρώσουμε την τελευταία δόση.** Μπορεί και ο κ. Τσίπρας να συνεννοήθηκε. Και προσέξτε... Αν σας το έλεγα πριν από δέκα χρόνια, πριν από πέντε χρόνια, ότι ο αριστέρας πρωθυπουργός πήρε τηλέφωνο τον υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει και αυτόν ως... μεσάζοντα προς την κ. Λαγκάρντ, ώστε κι αυτή να επιτρέψει να φύγουνε τα 700 εκατ. από τα αποθεματικά. Τι θα λέγατε; Το φαντάζεστε αυτό για την κουλτούρα της Αριστεράς;».

Τα αποθεματικά της Βουλής

Αλλάζω μερικώς θέμα και πάω κάπου αλλού.

Θα τα δώσει η κ. Κωνσταντοπούλου τα αποθεματικά της Βουλής; Αυτό δεν είναι ακόμη ένα σημείο σύγκρουσης με τον κ. Τσίπρα αυτήν τη στιγμή, εκτός από τα... άλλα;

«Ζήτησα να δω την επιστολή Μάρδα. Εάν η επιστολή ζητούσε τα "αποθεματικά", θα πρέπει να βρίσκονταί σε τεράστια απειλοσία στην κυβέρνηση. Κανείς αντιπρόεδρος της Βουλής δεν την έχει δει την επιστολή. Ζητάει τα "αποθεματικά". Μα αυτό είναι γύρω στα 10 εκατ. ευρώ όλα κι όλα. Μόνο αυτά ζητάει; Πιθανότητα όχι. Ζητάει τα "διαθέσιμα". Ο προϋπολογισμός της Βουλής έχει πέσει στα 160 εκατ. Πιθανότητα τα "διαθέσιμα" φθάνουν ίσως και τα 80 εκατ. Όχι τα 10. Αστείρο ποσό για μια τέτοια υπόθεση, για μια σωτηρία της Ελλάδος... και αν θέλετε, συμβολικά, **εγώ δεν είμαι αντίθετος να δοθούν. Αλλά και πρακτικά και ουσιαστικά, δείχνει μόνο απελπισία.**

Έχω δύο καίρια, σημαντικότητας, πολιτικά ερωτήματα. Και ήρθε η ώρα να τα υποβάλω.

Η πρώτη σας απάντηση για την επέκταση της ενδιάμεσης συμφωνίας που θα μας οδηγήσει στο τρίτο μνημόνιο δημιουργεί δύο ερωτήματα. Πώς το «πλάσσει» αυτό μια αριστερή κυβέρνηση στον λαό και στους ψηφοφόρους; Και δεύτερον... Αποτελεί αυτό «βούτυρο στο ψωμί» της Νέας Δημοκρατίας για αντιπρόσωπο; Θα παραδεχτεί η κυβέρνηση ότι απέτυχε και διαψεύστηκε όλος ο προεκλογικός της λόγος; Θα το πει; Πώς θα το πει; Και η Νέα Δημοκρατία θα το εκμεταλλευτεί; Και με ποιον στόχο; Προς ποιο όφελος; Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει όχι δήλωση μετανοίας αλλά δή-



λωση αλήθειας.

«Μέχρι στιγμής, **ο Τσίπρας τι λέει; Ελάτε να πολεμήσουμε όλοι μαζί, να σκοτωθείτε για να δοξαστώ. Αυτή είναι η γραμμή Τσίπρα και προς τον ελληνικό λαό και προς το εσωτερικό του κόμματός του.** Ο κ. Τσίπρας, εάν θέλει πραγματικά να βρει ευρύτερη πολιτική συναίνεση, οφείλει να κάνει αυτό που είπατε: να βγει και να κάνει δήλωση αλλά όχι μετανοίας. Δήλωση αληθείας. Και να πει ότι έδωσε μια μάχη, όπως την έδωσε -κατά την άποψή μου λανθασμένα-, να πει "απέτυχα" και επίσης "βάλετε πλάτη". **Είμαι απ' αυτούς που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ψηφίσει τέτοια συμφωνία, αλλά αν είναι να σωθεί η πατρίδα, να πάμε να ψηφίσουμε κι εμείς "ναι" και να εγκριθεί με 250 "ναι".**

Να ξέρουν και οι έξω ότι υπάρχει ένα μέτωπο σε μια δύσκολη συμφωνία, υπέρ της Ελλάδος.

Εάν όμως δεν το πει, δεν αντιλαμβάνομαι τι θα πω εγώ, όποτε ξαναγίνουν εκλογές, σε όσους ψηφοφόρους έχουν μείνει και όσους θέλουμε να φέρουμε πίσω από τους ψηφοφόρους της παράταξης; Ότι, ναί μεν, ψηφίσα ΕΝΦΙΑ επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά ξαναψηφίζω ΕΝΦΙΑ επί Τσίπρα; Ναί μεν, ψηφίσα έκτακτη εισφορά επί Νέας Δημοκρατίας και ξανα-



ψηφίζω επί Τσίπρα; Ποια είναι η αλλαγή; Είναι λάθος να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των εσωκομματικών διαφορών μας το θέμα αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας-παράταξης του μνημονίου. "Μικραίνει" η σοβαρότητα του θέματος».

**Μοντέλο υπάρχει...
Να αντιγράψουμε τον Σαρκοζί**

Φτάνοντας σ' ένα πολύ κρίσιμο και ενδιαφέρον σημείο στα εσωκομματικά, στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να τον ρωτήσω ανοιχτά τι πρέπει να κάνουν. Ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει περάσει από «σαράντα κύματα». Δεν φοβάται τίποτα και μιλά ανοιχτά: «**Τελειώνοντας, έστω και πρόσκαιρα τώρα η περιπέτεια της Ελλάδος, εμείς πρέπει να δούμε τα του οίκου μας ΜΕΤΑ. Αυτό πρότεινα. Πρότεινα -και έγινε αποδεκτό- ότι τώρα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι ότι η απόφαση που θα βγει από την κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι υποχρεωτική για όλους μας. Το κόμμα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρό και συγκροτημένο. Αλλά με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική. Το τρίτο και σημαντικότερο που είπα στον Σαρκοζί: "κατά την άποψή μου, πρέπει να δεις τον Σαρκοζί". Γιατί, Γιατί πρέπει να τον αντιγράψουμε. Και δεν μιλάω για το co-**

meback, για τη μεγάλη του επιστροφή. Μιλάω για τον στρατηγικό σχεδιασμό του. Έχασε τις εκλογές. Παρατίθηκε. Άρχισε να αναδιοργανώνεται, Μέσα σ' αυτά τα τρία χρόνια, οι Γάλλοι έκαναν τις συγκρίσεις τους και μεταξύ Σαρκοζί-Ολάντ και μεταξύ Σαρκοζί και του διαδόχου του, και στη Γαλλία, όπου έχουν κόμματα αρχών, κάθε τρία χρόνια κάνουν επανεκλογή αρχηγού».

Για λόγους που μας αφορούν ως Έλληνες, θυμίζω ότι ο Ζαν-Φρανσουά Κοπέ, διάδοχος του Νικολά Σαρκοζί στην ηγεσία της γαλλικής Δεξιάς (UMP), ζήτησε να τεθεί η Ελλάδα εκτός συμφωνίας Σένγκεν, διότι «δεν διαφυλάττει τα ευρωπαϊκά σύνορα». Διεκρινίζω με τον κ. Κακλαμάνη:

Ακόμα κι αν ο νέος αρχηγός έχει οδηγήσει, ένα-δύο μήνες νωρίτερα, σε εκλογική νίκη; «Μα αυτό θα πει "κόμμα αρχών". Ο Σαρκοζί κέρδισε τις εκλογές, ετοιμάζονται οι περιφερειακές και παρουσιάζει την πλατφόρμα "Η Νέα Ευρώπη". Βασικός πυρήνας: όλα αυτά τα δεινά που υφίσταται η Ευρώπη, όλοι μας, και η Ελλάδα... Τα περισσότερα, σφειλονται στο ότι "κάναμε" μίαν άκρατη διεύρυνση της Ευρώπης χωρίς να έχει προηγηθεί εμπόθυνση στην "ευρωπαϊκή συνείδηση". Ο Σαρκοζί ανέλυσε

«**ότι η Ευρώπη ουδέποτε είχε κοινή πολιτική, κυρίως κοινή οικονομική πολιτική. Δηλαδή, όσοι στις 4 Μαΐου του '98 -μεταξύ των οποίων και εγώ- δεν ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι η ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) είναι ένας μύθος και στην ουσία επρόκειτο μόνο για Νομισματική Ένωση, δικαιωθήκαμε πλήρως. Αν υπήρχε Οικονομική Ένωση στην Ευρώπη, δεν θα είχε συμβεί τίποτε απ' όλα αυτά που ξέρετε. Ο Σαρκοζί, μ' αυτήν την πλατφόρμα, κέρδισε τις εκλογές. Επικρίθηκε ότι έκανε όλα για να στριμώξει στη γωνία τη Λε Πεν. Αλλά το πέτυχε. Και βέτω το απλό ερώτημα: Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να στριμώξουμε στη γωνία τη Χρυσή Αυγή και τον Καμμένο. Και να πάρουμε ψήφους;».**

Είπε αρκετές φορές ότι στη Γαλλία τα κόμματα είναι κόμματα αρχών. Ρωτώ, ζητώ την άποψή του για το αν η Νέα Δημοκρατία, το «συγγενές» με το κόμμα του Σαρκοζί, έχει αρχές.

«Έχουμε αρχές. Αλλά τις είχαμε βάλει στο συρτάρι. Είναι πολύ συγκεκριμένες και τραγικά επίκαιρες, σαράντα χρόνια μετά την Ιδρυτική Διακήρυξη του '74, του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αν τη διαβάσετε, νομίζετε ότι έχει γραφτεί σήμερα. Λογικά, σαράντα τόσα χρόνια μετά, θα έπρεπε να είναι ξεπερασμένη. Αλλά μιλά για "μια πολιτική παράταξη που ταυτίζει το Έθνος με τον Λαό, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της, την Εθνική Ανεξαρτησία με τη Λαϊκή Κυριαρχία, την Πρόοδο με το Κοινό Αγαθό, την Πολιτική Ελευθερία με την Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη". Αυτό που λέμε "Δημοκρατία με κοινωνικό πρόσημο". Μετά από μια δικτατορία, ο Καραμανλής έγραφε μέσα στην Ιδρυτική Διακήρυξη ότι οι κλασικές "ταμπέλες" του παρελθόντος, Αριστερά, Κέντρο και Δεξιά, είναι ξεπερασμένες και καλούσε όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου να έρθουν και να πλαισιώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η Νέα Δημοκρατία πήρε -αφήστε τις πρώτες εκλογές- επί Μπισσατάκη 48% και επί Κώστα Καραμανλή 46%. Είκοσι και τριάντα χρόνια μετά. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν λένε "χάσαμε μόνο 120.000 ψήφους". Από τις εκλογές του 2012 βέβαια. Αν πάρουμε τις εκλογές του 2009 -όταν πητήθηκαμε- έχουμε χάσει 1 εκατομμύριο. Κι αν μη μιλήσουμε για το 2007, το 2004, το 2000...».

Και γιατί έφυγαν βαθμιαία αυτοί οι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία;

«Ένωσαν ότι προδόθηκαν ιδεολογικά. Και ιδίως πατριωτικά. Ποια ήταν η ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου; Άσχετα τού ποιο κόμμα ήταν στην κυβέρνηση. Η μέση αστική τάξη. Κι εμείς... της αλλάξαμε τα φώτα. Η Αριστερά θεωρεί ότι αυτή η τάξη ανήκει στους "έχοντες". Και λένε "βάλτε τους φάρους". Εμείς: Τι κάναμε. Αυτό έπρεπε να κάνουμε;».

Άρα, θεωρείτε πως η όποια «επιστροφή» στηρίζεται σε μια «επιστροφή στις ρίζες της παράταξης».

«101%. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο η παράταξη, η οποία μέχρι σήμερα εκφράζεται από τη



CRASH ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

►► Νέα Δημοκρατία, πρέπει να κάνει την επανεκκίνησή της είναι η **Ιδρυτική Διακήρυξη του '74**. Εάν αυτό ΔΕΝ το κάνουμε, φοβόμαστε ότι το μέλλον θα είναι δυσώϊον».

Και τώρα; Τι γίνεται; Υπάρχει Καραμανλής στην εικόνα;

«Σιγά σιγά, αγγίζουμε τον βασικό στόχο: Το "αύριο" της Νέας Δημοκρατίας. Της Φιλελεύθερης παράταξης θέλετε; Της Κεντροδεξιάς; Πάντως, ο Σαρκοζί - που κατάφερε πολύ σύντομα να ανανεώσει και να αναβαπτίσει τη γαλλική Κεντροδεξιά - άλλαξε μέχρι και το όνομα. Και βρήκε τον μπελά του. Ο τέως πρόεδρος της Γαλλίας, από "Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα" (UMP), το βάφτισε "Les Republicains". Οι Ρεπουμπλικάνοι. Αλλά...»

Το νέο όνομα του κόμματος της γαλλικής Δεξιάς προκάλεσε θυμό και αντίδραση από μια γαλλική οικογένεια, η οποία... έτσι λέγεται: Οικογένεια Ρεπουμπλικάνου. Ο Πολ Ρεπουμπλικέν θέλει να πάρει το αίμα του πίσω και, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα "Le Figaro", προσφεύγει στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας τα "πνευματικά δικαιώματα" του ονόματος της οικογένειας. Αστείό: Θα το δούμε.

Προχωρώ σε έναν πρόλογο για τη Νέα Δημοκρατία, τον Σαμαρά, τους πιθανούς διαδόχους, και ο Κακλαμάνης με διακόπτει. «Ξέρω πού θέλετε να με πάτε... αφήστε με, λοιπόν, να πάω μόνος μου. Εάν είχαμε ορίσει το Συνέδριο για τον Μάιο που μας πέρασε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα, αφού δεν ξέραμε αν θα υπήρχαν λεφτά να πληρώσουμε. Αυτό, όμως, μπορούμε να το κάνουμε τον Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συνδιάσκεψη είναι ένα εσωκομματικό πανηγύρι. Μαζευόμαστε 4000 άνθρωποι αλληλο-χειροκροτούσαμε μεταξύ μας, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε ένα άρθρο του Καταστατικού. Έτσι, όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση -γι' αυτό και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάποιες περιέργες, αδικαιολόγητες φοβίες ακόμα- μία μόνο φοβία θα μπορούσε να έχει. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τον πάρει στο τηλέφωνο και να του πει: "Σε δύο ώρες εγώ κατεβαίνω στη Συγγρού. Βάλε το κλειδί κάτω απ' το χαλάκι της εξώπορτας και δεν θέλω να είναι κανείς στο γραφείο όταν φτάσω"».

Ο Κώστας Καραμανλής βέβαια...

«Φυσικά. Ο Κώστας Καραμανλής. Μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται. Αν' τη στιγμή που δεν ενδιαφέρεται ο Καραμανλής, οποιαδήποτε άλλη φοβία του Σαμαρά είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι εισηγήσεις του μικρού, σκληρού πυρήνα που τον περιβάλλει, λανθασμένες».

Του θυμίζω πράγματα πολύ παλαιότερα, προ 20 ετών, όταν δηλαδή οι επονομασθέντες «λοχαγοί του Καραμανλή», με προτροπή και πρωτοβουλία Βαρυβιτσιώτη, όπως λέγεται, του... ανασκοίνωσαν μέσα στο γραφείο του, στην οδό Πλουτάρχου, ότι... αποφάσισαν να τον εκλέξουν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έδειξε έκπληξη και απροθυμία. Τους είπε



«Το σημαντικότερο που είπα στον Σαμαρά: "Πρέπει να δεις τον Σαρκοζί". Με ρώτησε "γιατί;" και απάντησα: "Γιατί πρέπει να τον αντιγράψουμε", δηλώνει στο CRASH ο Ν. Κακλαμάνης.

ότι είχε ήδη δεσμευτεί να «στηρίξει» τον Έμπερτ. Και χρειάστηκε τερσάπια, μακρά προσπάθεια μέχρι να πεισθεί να διεκδικήσει την αρχηγία και να την κερδίσει τον Μάρτιο του 1997, νικώντας Σουφλιά, Έμπερτ και Πολύδωρα. «Είναι και θέμα χαρακτηρισμού του ανθρώπου. Κάποιοι είναι ερωτευμένοι με καρτέλες, κάποιοι όχι. Αλλά κι εκείνη η άρνηση Καραμανλή έδειξε την ηθική διάσταση του ανθρώπου. Δεν ήθελε γιατί είχε ήδη υποσχεθεί στήριξη στον Έμπερτ. Γι' αυτό επιμένω για το συνέδριο. Ανοιχτό, δημοκρατικό, αναγέννηση της παράταξης, όλα πάνω στο τραπέζι και στο τέλος το ερώτημα: Αυτή η αναγεννημένη παράταξη, με ποιον μπορεί να πάει καλύτερα μπροστά; Με τον υπάρχοντα αρχηγό; Και αν έχουμε επί του παρόντος στην άκρη τον Καραμανλή, υπάρχει κάποιος άλλος που πιστεύει ότι μπορεί να την πάει καλύτερα την παράταξη; Βγες και πες το. Φανερά. Όχι με κλεφτοπόλεμο. Εγώ δεν έχω λόγο να στηρίξω Σαμαρά γιατί υπέστην πολλά επί της αρχηγίας του. Αλλά οφείλω να πω ότι στην πρώτη μετά τις εκλογές ουσιαστική κοινοβουλευτική ομάδα ο Σαμαράς του γάμπι το έριξε. Είπε: "Οποιος θέλει να θέσει θέμα αρχηγίας, να το θέσει σήμερα". Και ακολου-

θηκε άκρα του τάφου σιωπή από τους... δελφίνους».

Ποιους δελφίνους; Υπάρχουν δελφίνοι;

«Αυτοσποκαλούμενοι. Δεν θέλω τώρα να πω. Εγώ του είπα: "Στενωχωριέμαι που δεν είμαι δέκα χρόνια νεότερος. Αν ήμουν, το γάμπι που ρίξετε, θα το σήκωνα εγώ σήμερα". Και απευθύνθηκα στους συναδέλφους λέγοντας: "Εσείς που είστε νεότεροι... και στο κατ' ιδίαν παρουσιάζετε τη φιλοδοξία σας, παρακαλώ παρουσιάστε ενωπιόν μας σήμερα, να ξέρουμε ποιοι είστε κατ' αρχήν. Επίσημα". Επίσημα, η μόνη που βγήκε λίγο μπροστά ήταν η Μπακογιάννη. Στην αρχή έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται. Τώρα, λίγες εβδομάδες, έχει πάψει να λέει ότι δεν ενδιαφέρεται».

«Κυκλοφορεί» σε συγκεντρώσεις, διαρροές, blogs, συζητήσεις «καφενείου» το όνομα του «μικρού» Κώστα Καραμανλή.

«Όχι. Εγώ τον συνόδεψα δεν τον ήξερα, τον γνώρισα τώρα. Μου έχει κάνει άριστη εντύπωση. Σεμνός, χαμηλών τόνων, σαν να... ντρέπεται - που λέει ο λόγος- που λέγεται Καραμανλής. Κα-

Του Τσίπρα τού τον φόρτωσαν τον Βαρουφάκη. Γιού τον ήξερε; Μόλις πήγε στο Τέξας, αρχές του '14, του τον φόρτωσαν. Αυτό το λένε οι της «αριστερής πτέρυγας» του ΣΥΡΙΖΑ.



1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: CRASH

Ημ. Έκδοσης: . . . 01/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 24/06/2015

Σελίδα: 143



λός συνάδελφος, καμία σχέση με όλα αυτά τα παιχνίδια. Σέρνει αυτό το όνομα, έχει και μια οικονομική επιφάνεια μεγάλη, ανήκει στη γενιά των 40άρηδων, αλλά... δουλεύει και δούλευε πάντα».

Κατά καιρούς, έχουν ακουστεί και δυο-τρία άλλα ονόματα. Τζιτζικώστας, Δένδιας, Στυλιανίδης...

«Ναι... είναι αλήθεια... έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Και του Κυριάκου του Μητσοτάκη ακούστηκε και πολύ νεότερων συναδέλφων και με πολύ μικρή εμπειρία... Εντάξει... εάν είναι να βγουν μπροστά, ας βγούν. Ώρα είναι».

Μήπως κάτι τέτοιο θα περίμενε ο Σαμαράς εάν αναζητεί την «έξοδο»; Να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι;

«Όχι, δεν το νομίζω».

Μα γιατί να θέλει κάποιος να παραμείνει επικεφαλής ή να γίνει αρχηγός χωρίς σχέδια και προοπτικές να αλλάξει το κόμμα, να το ανανεώσει πλήρως μ' αυτά τα ποσοστά που σας δίνουν; Τα δέχονται; Εσείς τα δέχετε;

«Όχι. Για την παράταξή μου με τίποτα. Μεσοσταθμικά μας δίνουν γύρω στο 20%. Είναι αυτό ποσοστό για την παράταξή μας; Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ εγωιστές. Αναφέρομαι στους "δικούς μας" που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν ΜΟΝΟΙ τους να το καταλάβουν το λάθος. Όχι να τους το λέμε εμείς. Όταν κάθε μέρα του λέμε εμείς "Είδες τι έπαθες; Θα τιμωρηθείς τώρα", άκομψα, όπως κάνει λ.χ. ο φίλος

μου ο Άδωνις, όχι μόνο δεν ξε-ταμπουρώνεται από την ψήφο που έδωσε, αλλά μένει αμετακίνητος. Αυτό είναι πρόβλημα γραμμής. Η οποία δεν υπάρχει. Είναι μια τελείως λάθος προσέγγιση. Αλλά **συλλογικά δεν λειτουργήσαμε ποτέ**. Για τα μεγάλα τουλάχιστον θέματα, συλλογική επεξεργασία δεν έγινε ποτέ. Κανένας διάλογος. Αυτά πληρώσαμε. Αυτά πληρώνουμε. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε συναντήσει "κοψοκέρηδες"! Σας το λένε... στο αυτί όμως... να μην τους ακούσουν. Περίεργο: **Νεοδημοκράτες να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, να το έχουν μετανιώσει και να μην το λένε ανοιχτά. Και μας ρωτούν: "Γιατί, βρε Νικήτα, να γυρίσω στη Νέα Δημοκρατία; Τι έχει αλλάξει;"**».

Πείτε μου κάτι... πώς και σας επέλεξε ο Σαμαράς για αντιπρόεδρο;

«Αυτό, εντός εισαγωγικών, "το ζήτησα και το πήρα" από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν δεν με πρότεινε, δεν θα μπορούσα. Ως προς το σημείο της πρότασής του, δεν θέλω να είμαι αγνώμων... του το οφείλω. Τα συζητήσαμε. **Είμαι ο δεύτερος αρχαιότερος βουλευτής, μαζί με τον Μείμαρράκη και πίσω από τον Τραγάκη**. Και του είπα την εκτίμησή μου ότι οι συνάδελφοι θα με ψήφισαν. Κι αυτό φάνηκε. 247 ψήφους πήρα».

Τόσες και παραπάνω πήρε και η κ. Κωνσταντοπούλου. Είσαστε... κοψοκέρηδες τώρα με όσα συμβαίνουν;

«Οι περισσότεροι "κοψοκέρηδες" είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ».

Είναι και ο πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, μέσα σ' αυτούς;

«Εκτιμώ πως ναι. Άλλωστε, ο πρώτος που την επέληξε δημόσια για το επεισόδιο με τον αστυνομικό διευθυντή ήταν ο κ. Φίλης... ο άνθρωπος που πάντα εκφράζει την άποψη και θέση της κυβέρνησης, δηλαδή του Τσίπρα».

Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εντός κυβέρνησης και εντός ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπεριφορά της, το ύψος της και τις πρωτοβουλίες της προέδρου της Βουλής, τι μπορεί να γίνει; Μέχρι πού θα φτάσει η ιστορία με την κ. Κωνσταντοπούλου;

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει δύο δραστηριότητες. Η μία είναι η καθαρώς τυπική δραστηριότητα ως προέδρου της Βουλής. Είναι η ενδοκοινοβουλευτική, σε ορισμένα θέματα, που λήμναζαν ή κακώς γίνονταν, την έχω στηρίξει. **Το ότι ζητάει να υπάρχει η τυπική απαρτία σε ψήφοφορία νομοσχεδίου και δεν υπάρχουν στη Βουλή πέντε βουλευτές... Σε τέτοια θέματα εγώ τη στηρίζω**. Υπάρχει και η εξωθεσμική της δραστηριότητα - εκτός από το επεισόδιο με τον αστυνομικό. Αυτό είναι θέμα του κόμματός της. Ας τα βρει με τον κ. Τσίπρα. Αυτήν τη στιγμή, το πρόβλημα με την κ. Κωνσταντοπούλου δεν το έχει η αντιπολίτευση - κι ας λένε ότι πρέπει να φέρουμε πρόταση μομφής. Η κυβέρνηση το έχει. Άρα: **Τι φωνές είναι αυτές για πρόταση μομφής; Στην ιστορία δεν έχει υπάρξει προηγούμενο να αποπέμπεται πρόεδρος της Βουλής**. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο θέμα».

Με τον Βαρουφάκη πείσατε έξω. Είχατε πει ότι μέχρι το Πάσχα θα είχε «φύγει».

«Στην ουσία έχει φύγει. Για πείτε μου εσείς, τι αισθανθήκατε όταν πήγαν στη Ρίγα; **Η Μέρκελ μόνη της, ο Ολάντ μόνος του, οι διερμηνείς τους και ο κ. Τσίπρας με τον κ. Τσακαλώτο. Και ο κ. Βαρουφάκης ήταν εδώ και απαντούσε σε ερωτήσεις στη Βουλή. Δεν αισθάνθηκε ότι τουλάχιστον για λόγους αξιοπρέπειας θα 'πρεπε να είχε παραιτηθεί;** Στην ουσία, εμμέσως ήλην σαφώς, αυτό έχει κάνει ο Τσίπρας... Τον έχει... παραιτήσει. Άλλωστε, όλοι αυτοί της ομάδας των συμβούλων εξαφανίστηκαν. Και αναζητούνται. Και ο κ. Γκόλμπρεϊτ».

Μιλάτε για την ομάδα του Πανεπιστημίου του Τέξας. Ήρθαν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας για να εξυπηρετήσουν τον οικονομική πολιτική του State Department τελικά;

«Βεβαίως. **Κορυφαία, πρόσφατη δήλωση του Γιουνκέρ, ότι η Αμερική θέλει να αποδομησει το ευρώ. Ήρθαν για να εξυπηρετήσουν το δολάριο απέναντι στο ευρώ. Του Τσίπρα τού τον φόρτωσαν τον Βαρουφάκη**. Πού τον ήξερε; Μόλις πήγε στο Τέξας, αρχές του '14, του τον φόρτωσαν. Αυτό το λένε οι της "αριστερής πτέρυγας" του ΣΥΡΙΖΑ. Του τον έχουν χρεώσει προσωπικά. Κορυφαίος του Αριστερού Ρεύματος μου είπε: "Ο ίδιος τον έφερε, ο ίδιος ας τον κάνει ότι θέλει"».

Αυτοί που έφυγαν σταδιακά από τη Νέα Δημοκρατία ένωσαν ότι προδόθηκαν ιδεολογικά και πατριωτικά. Ποια ήταν η ραχοκοκαλιά αυτού του τόπου; Η μέση αστική τάξη. Κι εμείς... της αλλάξαμε τα φώτα!

