

1. ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Κ ΤΣΙΠΡΑ

Μέσο: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ NEWS

Ημ. Έκδοσης: . . . 12/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 12/07/2015

Σελίδα: 2



Τα ψέματα τελειώνουν σήμερα, κ. Τσίπρα...



Το: ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

Στις 25 Ιανουαρίου 2015, η Ελλάδα είχε φτάσει κυριολεκτικά «μία ανάσα» για να βγει από τη δίνη των μνημονίων.

Τότε ο ελληνικός λαός έδωσε το τιμόνι της χώρας στον Αλέξη Τσίπρα.

Ήταν η –φυσιολογική– αντίδραση μετά από πέντε χρόνια άγριας λιτότητας, που οδήγησε σημαντικό ποσοστό συμπατριωτών μας στα όρια της εξοθλίωσης.

Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να πείσει τους Έλληνες, ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος των περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και στο ξεκίνημα φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δυστυχώς, ο ΕΝΦΙΑ ήταν αρκετός, για να αντιστρέψει προς το χειρότερο αυτή την εικόνα και ο ελληνικός λαός πίστεψε στο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης των 12 δις ευρώ» του κ. Τσίπρα.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει, για όσους το ξεχνούν, και με το «υπάρχουν λεφτά» του Γιώργου Παπανδρέου το 2009, τη στιγμή που ο Κώστας Καραμανλής μιλούσε για διεύς «πάγωμα» μισθών, συντάξεων και προαλίψεων.

Το θλιβερό αποτέλεσμα ήταν το διάγγελμα του Καστελλορίζου, που οδήγησε την πατρίδα μας σε μία νέα «Μικρασιατική Καταστροφή».

Από τις 25 Ιανουαρίου έχουν περάσει πέντε μήνες και ο νυν πρωθυπουργός συνεχίζει ακόμη τη «κλιτήρ» διαπραγμάτευση, ώστε να διαγράψει τη λέξη «μνημόνιο» από το ελληνικό λεξιλόγιο και –κυρίως– τη ζωή μας.

Το δυστύχημα όμως είναι, ότι βρισκόμαστε προ των πυλών ενός 3ου Μνημονίου (με ΕΝΦΙΑ ξανά και δίκως αφορολόγητο 12.000) ή και στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Στην έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και το ευρώ!

Όλα θα κριθούν μέχρι την Κυριακή. Τα ψέματα τελειώνουν.

Ο κ. Τσίπρας δεν είναι πια πρόεδρος 15μελους αλλά πρωθυπουργός της Ελλάδας και επιβάλλεται να αποφασίσει. Το κόμμα πρέπει να μπει στο περιθώριο και να κάνει το βήμα προς τα εμπρός, ώστε οι Έλληνες να ανασάνουν από την οικονομική ασφυξία που τους έχει επιβληθεί. Ουρές στις τράπεζες πρέπει να πάψουν από την Δευτέρα.

Θα πρόκειται για πραγματική καταστροφή, αν ο κ. Τσίπρας έχει «διαβάσει» λάθος το 61,5% του δημοψηφισματος της περασμένης Κυριακής, που παρ' όλη ήταν «όχι» στο πακέτο-Γιούνκερ δένει να καταλήγει σε ένα χειρότερο ...«παικέτο-Γιούνκερ».

Ο πρωθυπουργός έχει ιστορική ευθύνη και θα κριθεί άμεσα, γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, ενώ ελλοχεύουν και άλλοι, ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Οι εθνικοί κίνδυνοι, που είναι ικανοί ακόμη και να ακρωτηριάσουν, για δεύτερη φορά μετά από το 1974, την πατρίδα.

Οι Τούρκοι ψάχνονται να ξεφύγουν από την πολιτική εσοκίρραφιά τους μετά από τις τελευταίες εκλογές. Και η Θράκη, όπου εδρεύει το τουρκικό προξενείο, «βράζει». Μοιάζει ως ένας καλός (τουρκικός) στόχος.

Ουδείς, λοιπόν, πολύ περισσότερο ο κ. Τσίπρας οφείλει να διανοηθεί έστω, ότι υπάρχει ο δρόμος της ρήξης, όπως αλαλάζουν οι συνιστώσες του 3% στο κόμμα του.

Κανείς δεν θέλω να πιστέψω, ότι σκέπτεται την επιστροφή στη βραχμία, έστω κι αν ο «δικός» του άνθρωπος, ο απίστευτος κ. Βαρουφάκης έδευκε να το επιδιώκει «ανεβοκατεβάζοντας» τις αγορές επί 5 μήνες (αλήθεια, πόσοι και πόσα κέρδισαν;).

Σαφώς και οι «εταίροι» μας δεν είναι άμοιροι ευθυνών για ότι βιώνουμε σήμερα. Κάθε άλλο. Αναμφισβήτητα οι ταρινοί ηγέτες της Ε.Ε. δεν ανταποκρίνονται στο ελάχιστο στις δύσκολες απαιτήσεις των καιρών. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι αντίδοτο των σπουδαιών προκατάκτων τους.

Προσωπικά και ως δηλωμένος ευρωσκεπτικιστής από το 1998 (θυμίζω ότι με αποκαλούσαν Λεπενιστή τότε, επειδή δεν ψήφισα υπέρ του ευρώ) αυτή η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη μου είναι απεχθής.

Έστω και έτσι όμως, πρέπει να παραμεινουμε μέσα στους κόλπους της, για να επιδιώξουμε να την αλλάξουμε.

Αν είμαστε εκτός δεν θα έχουμε καμία τύχη και δεν είναι απίθανο να υποστούμε δεινά, που θα μας οδηγήσουν δεκαετίες πίσω.

**Ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι
βουλευτής Α' Αθηνών ΝΔ και
Αντιπρόεδρος της Βουλής**