

1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 17/06/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 17/06/2017

Σελίδα: 1



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

«Ο κ. Τσίπρας
κέρδισε χρόνο, αλλά
δεν θα αποφύγει
την ήττα» **► ΣΕΛ. 10**



Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής

«Ο κ. Τσίπρας κέρδισε χρόνο, αλλά δεν θα αποφύγει την ήττα»

«**Ο** Αλέξης Τσίπρας κέρδισε πολιτικό χρόνο, αλλά δεν θα αποφύγει τη μεγάλη ήττα», εκτιμά ο Νικήτας Κακλαμάνης στη συνέντευξή του στις «Ειδήσεις». Ο αντιπρόεδρος της Βουλής θέτει ως κεντρικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία και χαρακτηρίζει άψογο τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Προκόπης Παυλόπουλος.

■ **Πέρα από το «άσπρο-μαύρο» των πρώτων δηλώσεων, πώς κρίνετε πιο ψύχραιμα τις αποφάσεις του Eurogroup;**

Η κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από το Eurogroup, επειδή πέτυχε το «από το ολόγελα καλή και η Παναγιώτα»... Δηλαδή πήρε 8,5 δισ., σαφώς λιγότερα απ' όσα έπρεπε, δηλώσεις συμπάθειας για τη ρήτρα ανάπτυξης, σε ό,τι, δε, αφορά την ποσοτική χαλάρωση και την οριστική τακτοποίηση του χρέους, άσ' τα να πάνε. Και όλα αυτά τα πληρώσαμε πανάκριβα με μέτρα περαιτέρω φτωχοποίησης του λαού μέχρι και το 2022 και για μετά έχει ο Θεός. Ο κ. Τσίπρας κέρδισε πολιτικό χρόνο, αυτό, όμως, που δεν πρόκειται να αποφύγει είναι η μεγάλη ήττα στις εθνικές εκλογές.

■ **Οι εκλογές πηγαίνουν πια για μετά τη ρύθμιση του χρέους, προκειμένου ο κ. Τσίπρας να το πιστώσει. Και ποια είναι η στρατηγική της Ν.Δ. τώρα που οι εκλογές έφυγαν από τον ορίζοντα;**

Το πότε θα γίνουν εκλογές (προσωπικά εκτιμώ μέσα στο 2018) δεν εξαρτάται πια από τη ρύθμιση του χρέους, αλλά από το πότε θα ξεσπάσει η συνεχής ογκούμενη πολιτική οργή του λαού, για μία κυβέρνηση που νομίζει πως μπορεί να «περάσει το Κάβο Ντόρο περπατώντας πάνω στη θάλασσα». Στρατηγική της Ν.Δ.; Αυτοδυναμία, άνοιγμα στην πατριωτική δημοκρατική Δεξιά, κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη με συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης προβλημάτων σε ευαίσθητους τομείς (ασφάλεια, Υγεία, Παιδεία), λίγα λόγια, πολλή δουλειά (μέσα και έξω από τη Βουλή) και πολιτικό ήθος αντίξο της παρατάξης μας.

■ **Μέχρι τις εκλογές η Ν.Δ. μπορεί να κερδίσει το στοιχείο της εμπιστοσύνης των πολιτών και να είναι απλά η λιγότερο κακή επιλογή, όπως ακόμα και σήμερα δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις;**

Στην Ελλάδα συντηρίζεται να καταψηφίζονται οι κυβερνήσεις και να υπερψηφίζονται οι αντιπολιτεύσεις. Θα μπορούσε τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η Ν.Δ. να αρκεστούν σε αυτό και χωρίς κόπο να αναμένουν την οριστική κατάρρευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν το θέλουμε. Και ξέρετε για ποιον λόγο; Γιατί κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με καταστροφή της χώρας. Το βλέπω εγώ στις γειτονιές της Αθήνας, όπου κυκλοφορώ καθημερινά. Η αστική τάξη, η οποία αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχει «σπάσει». Αποτελεί εθνική ανάγκη πλέον η Ελλάδα να απαλλαγεί από την κυβέρνηση της «πρώτης φοράς Αριστερά». Στόχος μας, θετική ψήφος και αυτοδυναμία.

■ **Ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως πια για την ανάγκη αντιμετώπισης του χρέους και για τη μείωση των πλεονασμάτων και επικρίνει τους εταίρους γιατί δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Αλλαγή στάσης ή έμμεση βοήθεια προς την κυβέρνηση;**

Προσωπικά είχα προβλέψει εδώ και τρεις δεκαετίες τη μετάλλαξη της Ευρώπης στη σημερινή Ανώνυμη Εταιρεία, που λειτουργεί αποκλειστικά με στυγνούς οικονομικούς όρους. Αισθάνομαι ικανοποίηση βλέποντας ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Ν.Δ. ασκεί κριτική. Το ζήτημα, όμως,



«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί άψογα τον εθνικό του ρόλο και οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή είναι άριστες. Αυτό ενοχλεί κάποιους. Θα το καταπιούν»

ξέρετε ποιο είναι; Οτι οι στιγμές είναι κρίσιμες για την πατρίδα. Στα εθνικά θέματα, για παράδειγμα, μυρίζει μπαρούτι. Η Ελλάδα βρίσκεται για όγδοο χρονιά εγκλωβισμένη στα μνημόνια και κατά συνέπεια αδύναμη οικονομικά. Με φοβίζει ότι σε μία τέτοια στιγμή μπορεί να ασκηθούν -αν δεν ασκούνται ήδη- πιέσεις για να κλείσουν θέματα, όπως το Σκοπιανό και το Κυπριακό. Εκεί η οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη. Σε αυτά τα θέματα οι κομματικές σκοπιμότητες παραμερίζονται.

■ **Όταν κληθείτε στην εξεταστική για την Υγεία, είστε διατεθειμένος να αποκαλύψετε πράγματα που δεν έχετε πει ποτέ για αυτόν τον χώρο;**

Ως Νικήτας Κακλαμάνης περίμενα και περιμένω ακόμη την κλήση μου στην εξεταστική. Θα ήταν μία «χρυσή» ευκαιρία να καταθέσω το έργο μου την περίοδο που ήμουν υπουργός και να φωτίσω κάποιες πινακές.

■ **Σε πρόσφατη συνέντευξή σας είπατε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερο από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεκθήκατε επιθέσεις από γνωστά κέντρα ότι βάζετε πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ...**

Η πλήρης διατύπωσή μου ήταν: Ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει πρόωρες εκλογές, όπως το φθινόπωρο του 2015, γιατί ξέρετε ότι θα τις χάσει με διαφορά. Εκτίμηση, όμως, ότι άλλο πράγμα είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά και άλλο τα εκλογικά αποτελέσματα (σε ό,τι αφορά τη διαφορά). Τώρα τα κέντρα αυτά που αναφέρετε προχθές έγλειψαν τον Σημίτη, χθες τον ΓΑΠ και σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νοιάζονται μόνο για τον «εαυτούλη τους». Αδιαφορώ...

■ **Τα ίδια αυτά κέντρα με κάθε ευκαιρία εξαπολύουν επίθεση στον Κώστα Καραμανλή και τον Προκόπη Παυλόπουλο ότι βάζουν πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ...**

Εμένα με ενδιαφέρουν οι σχέσεις της επίσημης Ν.Δ. τόσο με τον Προκόπη Παυλόπουλο όσο και με τον Κώστα Καραμανλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί άψογα τον εθνικό του ρόλο και οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή είναι άριστες. Αυτό ενοχλεί κάποιους... Θα το καταπιούν.

■ **Μετά τις σαρωτικές νίκες Μακρόν όλη η Ευρώπη ψάχνει τον δικό της Μακρόν. Χρειάζεται να σαρωθεί το υπάρχον πολιτικό σκηνικό και στην Ελλάδα, όπως έγινε στη Γαλλία;**

Για μένα δεν είναι τόσο απλό και δεν συμφωνώ με τη... Μακρονιάδα. Μάπως θα πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, επειδή, π.χ., το 51% των Γάλλων δεν ψήφισε καν στις βουλευτικές εκλογές; Προσωπικά νομίζω ότι το μεγάλο στοιχείο που πρέπει να κερδίσει η Ευρώπη είναι η επιστροφή στις ιδρυτικές της αξίες (αλληλεγγύη, εργασία, δικαιώματα, πολιτισμός) και να πάψει να είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών.