

## 1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ημ. Έκδοσης: . . .28/04/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/04/2018

Σελίδα: . . . . . 1



### ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

αντιπρόεδρος της Βουλής



*«Για συνεργασία δεν θα  
παρακαλέσουμε κανέναν»*



Συνέντευξη | **ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής της Ν.Δ. ▶ Στον **ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑΚΗ**

«Την απάντηση έχουν ήδη δώσει τόσο η κ. Γεννηματά, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος. Ξεκάθαρα είπαν ότι θέλουν ηγετικό ρόλο για το κόμμα τους (!), σημειώνει στην «Εφ. Συν.» ο Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με την πρόταση Σαμαρά για κοινό μέτωπο με το Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνοντας ότι η Ν.Δ. «δεν πρόκειται να παραλείψει κανέναν». Αναφορικά με τη συζήτηση περί αποστρατειών των ιστορικών στελεχών της παράταξης, υπογραμμίζει ότι «στην παράταξη μας διαχρονικά πάντα σεβόμαστε την ιστορία μας και όσους την τίμησαν», προσθέτοντας ότι «η ανανέωση δεν μεταφράζεται μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε ιδέες». Σε σχέση με το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ υποστηρίζει ότι «δεν είναι η Ελλάδα που "ελλάδα" τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή» για λύση, θέτοντας ως πρώτη προϋπόθεση την αλλαγή του Συντάγματος της γειτονικής χώρας. Ενώ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Χρυσής Αυγής εντός Κοινοβουλίου σημειώνει ότι «οφείλεις να εφαρμόζεις τον Κανονισμό της Βουλής, χωρίς να αφήνεις ανοικτό και το πιο μικρό παραθυράκι».

# «Δεν πρόκειται να παρακαλέσουμε για συνεργασίες»

• Μπορεί η Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις να διατηρεί σταθερό προβάδισμα, όμως δεν φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία πρέπει να επενδύσει ώστε να πετύχει τους εκλογικούς της στόχους, στους οποίους θέτει και την αυτοδυναμία;

Κατ' αρχάς το προβάδισμα της Ν.Δ. δεν είναι μόνο σταθερό αλλά είναι και σταθερά μεγάλο. Γνώμη σας είναι ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική. Μην ξεχνάτε ότι η Ν.Δ. είναι η μοναδική παράταξη που την οκταετία των μνημονίων κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά. Ξέρετε γιατί; Επειδή έχει σταθερές αρχές και αξίες σε κείρια θέματα που απασχολούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Στα εθνικά (Τουρκία, Σκόπια, Θράκη), στην καθημερινή ασφάλεια του πολίτη και στην υγιή οικονομική ανάπτυξη, που θα βασίζεται σε επενδύσεις και όχι στην υπέρμετρη φορολογία. Αυτό το τρίπτυχο αποτελεί και τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί να μας οδηγήσει στην αυτοδυναμία.

• Πιστεύετε ότι θα πρέπει, παρά τις δυσκολίες, να επιδιωχθεί στην παρούσα συγκυρία μια λύση για το Μακεδονικό; Και αν ναι, εκτιμάτε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η θέση της κυβέρνησης Καραμανλή για σύνθετη ονομασία που διατυπώθηκε το 2008 και συγκέντρωσε τη συμφωνία όλου του πολιτικού κόσμου;

Κατ' αρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι η Ελλάδα που «αίγεται» τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να λυθεί το Σκοπιανό, αλλά ο κ. Ζάεφ. Αν, λοιπόν, ο κ. Ζάεφ το επιθυμεί, ως τροποποιήσει πρώτα το Σύνταγμά του, που περιέχει έντονα στοιχεία αλυτρωτισμού. Η πτώση αγαλμάτων και οι αλλαγές στα ονόματα λεωφόρων στην ΠΓΔΜ είναι ανέκδοτα για μικρά παιδιά. Η θέση της κυβέρνησης το 2008 (Καραμανλής-Μπακογιάννη-Μεϊμαράκης) είχε αποτέλεσμα τη συστράτευση πίσω από την Ελλάδα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και την παγίωση της άποψης ότι «μη λύση σημαίνει μη πρόσκληση». Σήμερα, μιλάμε για μια άλλη εποχή και μια άλλη διαπραγμάτευση, που θα πρέπει να ξεκινήσει από το «μηδέν» του Βουκουρεστίου. Δηλαδή «μη λύση, μη πρόσκληση». Αν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποστηρίζει ότι η ονομασία ΠΓΔΜ περιλαμβάνει τη λέξη «Μακεδονία», ρωτώ: Τι διαπραγματεύεται τώρα; Μήπως φοβήθηκε μετά τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και του Συντάγματος; Μήπως τις αντιδράσεις του κ. Καμμένου; Αναρωτιέμαι...

• Εντοπίσατε και εσείς τη διαφορετική κατεύθυνση ανάμεσα στη στρατηγική που πρότεινε στο τελευταίο άρθρο του ο Αντ. Σαμαράς και σε αυτήν που ακολουθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης. Πώς βλέπετε λοιπόν την πρόταση για κοινό μέτωπο με το Κίνημα Αλλαγής προκειμένου να συγκροστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα υποθετικό σενάριο πώς θα βλέπατε μια ενδεκόμενη συνεργασία της Ν.Δ. με τον κ. Βενιζέλο;

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν η δική μου απάντηση. Την έχουν ήδη δώσει τόσο η κ. Γεννηματά, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος σε πρόσφατες συνεντεύξεις τους. Ξεκάθαρα είπαν ότι θέλουν ηγετικό ρόλο για το κόμμα τους (!). Εμείς, λοιπόν, δεν πρόκειται να παρακαλέσουμε κανέναν. Προσωπικά, το έχω πει πολλές φορές

και το επαναλαμβάνω ακόμη μία: Το στοίχημα είναι να πετύχουμε την επιστροφή μιας μεγάλης μερίδας από 1 εκατ. ψηφοφόρους μας, που μεταξύ του 2009 και του 2015 μας εγκατέλειψαν και επέλεξαν την αποχή ή βρέθηκαν δεξιάτερα της Ν.Δ. Σε αυτούς απευθύνω κάλεσμα να επιστρέψουν πίσω στην πολιτική και ιδεολογική τους φύτρα.

• Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει τα ιστορικά στελέχη της παράταξης - με πρώτους τους πρώην προέδρους Β. Μείμαρακ, Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά, αλλά στο κάδρο μπαίνει και η κ. Μπακογιάννη - να τεθούν σε αποστρατεία στο πλαίσιο της ανανέωσης. Εσείς τι λέτε;

Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς και τα ονειρεύονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Ν.Δ. είναι ενωμένη όσο ποτέ και θα αποδειχθεί στις εκλογές. Ξέρετε κάτι; Στην παράταξη μας διαχρονικά πάντα σεβόμαστε την ιστορία μας και όσους την τίμησαν. Ακόμη κι αν κάποιος απομακρύνθηκε προσωρινά, επέστρεψαν ξανά. Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Γι' αυτό και ύστερα από 44 χρόνια παραμένουμε η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Όσον αφορά την ανανέωση είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η ανανέωση δεν «μεταφράζεται» μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε ιδέες. Απόδειξη αυτού που σας λέω ήταν ότι στην ομιλία μου στο Πολεμικό Μουσείο πριν από τρεις ημέρες ήταν παρούσα η όλη Ν.Δ. Εκεί συναντήθηκε η ιστορία της παράταξης με το παρόν και το αύριο της.

• Την ώρα που η Ν.Δ. υποστηρίζεται από την πλειονότητα των ΜΜΕ, τελευταία ξέσπασε έντονη διαμάχη ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και μία από τις βασικές παραταξιακές εφημερίδες, τη «Δημοκρατία». Πού αποδίδετε αυτή την έλλειψη ανοχής;

Πρώτα απ' όλα, πού είδατε εσείς ότι η Ν.Δ. υποστηρίζεται από την πλειονότητα των ΜΜΕ; Εγώ το αντίθετο βλέπω. Σχετικά τώρα με τη «Δημοκρατία» και το θέμα που προκλήθηκε, θεωρώ ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα κριτικής κι αναλόγως κρίνεται...

• Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Βουλής πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σκοπιάς και οργανωμένα εκδηλώνει η Χρυσή Αυγή και μέσα στο Κοινοβούλιο;

Προσωπικά έχω δώσει ένα γράμμα γραφής από τη θέση του αντιπροέδρου. Για να αντιμετωπίσεις τέτοιες προκλήσεις οφείλεις να εφαρμόζεις τον Κανονισμό της Βουλής, χωρίς να αφήνεις ανοικτό και το πιο μικρό παραθυράκι. Η Βουλή είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών αλλά όχι χώρος ελεύθερης διακίνησης όβρων. Οποίος δεν καταλαβαίνει αυτό το αξίωμα θα αντιμετωπίζεται αναλόγως. Ενδεχομένως να χρειάζεται κάποιος βαθμός αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής (προς το αυστηρότερο), προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα.



Το στοίχημα είναι να πετύχουμε την επιστροφή μιας μεγάλης μερίδας από 1 εκατ. ψηφοφόρους μας, που μεταξύ του 2009 και του 2015 μας εγκατέλειψαν και επέλεξαν την αποχή ή βρέθηκαν δεξιάτερα της Ν.Δ.

Η Ν.Δ. είναι η μοναδική παράταξη που την οκταετία των μνημονίων κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά, επειδή έχει σταθερές αρχές και αξίες σε κείρια θέματα που απασχολούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες

Η θέση της κυβέρνησης το 2008 (Καραμανλής-Μπακογιάννη-Μεϊμαράκης) είχε αποτέλεσμα τη συστράτευση πίσω από την Ελλάδα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και την παγίωση της άποψης ότι «μη λύση σημαίνει μη πρόσκληση». Σήμερα, μιλάμε για μια άλλη εποχή και μια άλλη διαπραγμάτευση, που θα πρέπει να ξεκινήσει από το «μηδέν» του Βουκουρεστίου. Δηλαδή «μη λύση, μη πρόσκληση»

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡ. ΤΥΠΟΥ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ