

1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: REAL NEWS

Ημ. Έκδοσης: . . .03/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/06/2018

Σελίδα: 2



ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί συνενόχους.
Η κυβέρνηση, αν τολμά, ας χαρακτηρίσει
την ψηφοφορία στη Βουλή για το
Σκοπιανό και ως ψήφο εμπιστοσύνης»,
δηλώνει στην «Ρ» ο αντιπρόεδρος της
Βουλής και βουλευτής Α' Αθηνών της
Νέας Δημοκρατίας

© ΣΕΛ. 21



Συνέντευξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Νικήτας Κακλαμάνης
Αντιπρόεδρος Βουλής, βουλευτής Α' Αθηνών Ν.Δ.

Στον **ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑΔΗΜΑ**
g.siadimas@realnews.gr

Ακόμα και για πτώση της κυβέρνησης κάνει λόγο ο Νικήτας Κακλαμάνης στη Realnews, στην περίπτωση που το Μαξίμου χαρακτηρίσει την ψηφοφορία για το Σκοπιανό και ως ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής τονίζει πως η Ν.Δ. δεν πρόκειται να ψηφίσει καμία ενδιάμεση συμφωνία, ενώ ξεκαθαρίζει πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει συνενόχους, να μην τους αναζητεί στη Ν.Δ.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης μιλά ακόμα για το κάψιμο της Αθήνας το 2008, για την απουσία... του ΣΥΡΙΖΑ και για τα δικαστικά μνημόνια. Όσον αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, θεωρεί το ΚΙΝΑΛ ως μελλοντικό συνομιλητή, αλλά παράλληλα σημειώνει πως «ο μεγαλοιδεαστισμός στην πολιτική δεν είναι πάντα καλός σύμβουλος».

Για το αν υπάρχει χώρος για τη δημιουργία νέου κόμματος, ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική φύτρα της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης είναι η Ν.Δ.», ενώ προτείνει σε κάποιους να μη μιλήσουν παραπάνω φάρμα, όπως τονίζει, «η σωπή είναι χρυσός».

■ **Όλα δείχνουν πως είμαστε στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης για το Σκοπιανό. Αν έρθει στη Βουλή μια πρόταση στην εθνική γραμμή του Βουκουρεστίου, τι θα κάνετε ως Ν.Δ.;**

Ξεκαθαρίζω ότι πέρασαν 10 χρόνια από την ημέρα που ο Κ. Καραμανλής, η Ντ. Μηταγογιάννη και ο Β. Μείμαρράκης έθεσαν θέμα βέτο αν οι «φίλοι» μας στο ΝΑΤΟ επέμεναν για την ένταξη των Σκοπίων χωρίς να έχει επιλυθεί όλοι το όνομα, αλλά κανένα από τα προσαπαιτούμενα του αλυτρωτισμού τους. Τη θέση αυτή μπορεί να τη θυμήθηκαν σήμερα κάποιοι γιατί τους βολέυει, αλλά για μας μετά από 10 χρόνια τα πάντα ξεκινούν από μηδενική βάση. Η θέση της Ν.Δ. είναι ξεκαθαρή: Πρώτα ψήφιση νέου Συντάγματος στα Σκόπια (αυτό χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες) και μέχρι τότε καμία συζήτηση για το όνομα. Αν ο κ. Τσίπρας τολμήσει να φέρει κάποιου τύπου ενδιάμεση συμφωνία, η απόντηση είναι μονολεκτική: Όχι. Είναι ντροπή η όποια ενημέρωση για το «Μακεδονικό» να προέρχεται από τους Σκοπιανούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί συνενόχους. Ας τους αναζητήσει αλλού, όχι όμως στην παράταξή μας.

■ **Μπορεί να πέσει η κυβέρνηση από το Σκοπιανό;**

Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί, κυρίως με απώλεια της πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση, αν τολμή, ας χαρακτηρίσει τη σχετική με το θέμα ψηφοφορία και ως ψήφο εμπιστοσύνης.

■ **Γιατί επιμένετε να ζητάτε εκλογές, αφού η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας;**

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί συνενόχους»

«Η κυβέρνηση, αν τολμή, ας χαρακτηρίσει την ψηφοφορία στη Βουλή για το Σκοπιανό και ως ψήφο εμπιστοσύνης...»

Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση δηλώνει εμφανικά ότι «εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2019». Μέχρι στιγμής, σε ό,τι λέει, σε ό,τι δεσμεύεται, σε ό,τι υπόσχεται με μεγάλη έμφαση, πράττει τα ακριβώς αντίθετα. Θα χρειάζομαι τις μισές σελίδες της «R» για να απαριθμήσω πόσα «ναι» έγιναν «όχι» και το αντίθετο. Το μόνο στο οποίο έδειξε αντίσπευτη συνέπεια είναι η υποταγή της στους δανειστές μας και σε ό,τι απορρέει από αυτούς.

■ **Αν έρθει στην κυβέρνηση, θα τπρήσετε μέχρι κεραίας τις μνημονιακές δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας ή υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης;**

Η Ν.Δ. δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Τσίπρας.

«Θα δεσμευθώ μόνο για όσα είμαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω», έλεε ο Μητσοτάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του. Δηλαδή: α) Μέωση φορολογίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσα σε 2 χρόνια β) Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% γ) Άμεση επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% δ) Κίνηση για ουσιαστικές επενδύσεις, που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε απόλυτα στην επιτυχία αυτού του μείγματος και τότε ναι, θα μπορούσαμε να επαναδιαπραγματευθούμε με επιτυχία την αλλαγή των ψηφισμένων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξεργιστικών μέτρων για τους συνταξούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους.

«Η θέση της Ν.Δ. είναι ξεκάθαρη: Πρώτα ψήφιση νέου Συντάγματος στα Σκόπια και μέχρι τότε καμία συζήτηση για το όνομα»

■ **Τελικά, την Αθήνα το 2008 την έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Σας ρωτώ γιατί τότε εσείς ήσασταν δήμαρχος Αθηναίων.**

Κανείς δεν έζησε εκείνα τα γεγονότα όπως εγώ, που ήμουν δήμαρχος της πόλης των Αθηνών. Ένας πολύχρωμος πολιτικός όλος. Ακόμη και ποινικοί κατάδικοι και παράνομοι μετανάστες είχαν παρεισφρήσει, έκαιγαν, έσπασαν, λεηλατούσαν κι εγώ -μαζί με το παιδί του δήμου- ακολουθούσαμε από πίσω, μαζεύοντας τα συντρίμια, ώστε την επόμενη ημέρα η πόλη να είναι σχετική προσβάσιμη. Τι να πρωτοθυμηθώ; Το κάψιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου (δεν τους πέρασε, έσπασα άλλο, που το περιφρουρούσαν εργαζόμενοι), την επίθεση στο δημαρχείο, το περιβόητο ημερολόγιο της «Αυγής» γεμάτο μίσος και δικαστικά συνθήματα, όπως το «Καραμανλής ή Χάος Χάος»; Και σε όλα αυτά ο τότε ΣΥΡΙΖΑ που ήταν; Τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου απουσίαζε.

■ **Μετεκλογικά, μόνο με το ΚΙΝΑΛ θα μπορούσατε να συνεργαστείτε;**

Στόχος της Ν.Δ. είναι όχι απλά η πρώτη θέση, αλλά η αυτοδυναμία της μετά το άνοιγμα της κάλπης. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον λαό για την αναγκαιότητα μιας ισχυρής και αυτοδύναμης κυβέρνησης της Ν.Δ. Βεβαίως, το έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης ότι θα επιδιώξουμε, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ευρύτερες συνεννοήσεις και συνεργασίες. Δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια κόμματα θα είναι στη νέα Βουλή. Βεβαίως, το ΚΙΝΑΛ είναι ένας μελλοντικός συνομιλητής μας. Άλλο πράγμα, όμως είναι το «προσκαλώ για διάλογο και συνεργασία» κι άλλο το «παρακαλώ για όλα αυτά». Ο μεγαλοιδεαστισμός στην πολιτική δεν είναι πάντα καλός σύμβουλος.

■ **Πρώην «γαλάζια» στελέχη, όπως η Κατερίνα Παπακώστα κι ο Ευάγγελος Αντώνιναρος, δείχνουν έντονη κινητικότητα. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα δεξιά της Ν.Δ.;**

Υπάρχουν ήδη τρία που αυτοκατακτιρίζονται ως εκφραστές της Δεξιάς. Δεν φθάνουν; Η πολιτική φύτρα της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης είναι η Ν.Δ. Σε αυτή περιμένω να επιστρέψουν και οι δύο συνοψιφίηροι που αναφέρατε. Είναι φίλοι μου, αλλά σίγουρα διαφωνώ με πολλά που λένε τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι το ραγισμένο υαλί μπορεί να κολλήσει, το σπασμένο όμως ποτέ... Η σωπή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, πράγματι, χρυσός.