

1. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/10/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 14/10/2018

Σελίδα: 1





ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ



ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ



Ίσως έχει έλθει η ώρα η διοίκηση της ΕΡΤ να επιλέγεται όπως το ΕΣΡ

Τελευταία πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ΕΡΤ... Ανήκω σ' αυτούς που πιστεύουν ότι η Δημοσία Τηλεόραση είναι αναγκαίο να υπάρχει, αλλά, αφού πληρώνεται από το σύνολο των Ελλήνων, πρέπει να αντιπροσωπεύει και το σύνολο του λαού. Προβλήματα αντικειμενικότητας υπάρχουν πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει μετατραπεί σε «Κουμμουνδούρου Channel». Ίσως έχει έλθει η ώρα η διοίκηση της ΕΡΤ να επιλέγεται όπως το ΕΣΡ, δηλαδή από τη διάσκεψη των προέδρων με πλειοψηφία των 4/5. Αυτό προτείνω.

Το μεταναστευτικό παίρνει και πάλι διαστάσεις. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θα αντιμε-

τώπισουμε ως χώρα από εδώ και πέρα; Είμαι από τους πρώτους που είχαν μιλήσει για τη μεταναστευτική «λαίλαπα», η οποία θα έπληττε την πατρίδα μας, αλλά και για το ρόλο αρκετών ΜΚΟ, που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Δυστυχώς, επιβεβαιώνομαι και για τα δύο. Μεγάλο τμήμα όσων περνούν τα σύνορά μας δεν είναι πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν και μετανάστες παντός τύπου. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ήδη ψάχνεται από τη Δικαιοσύνη. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να καταργηθεί «εδώ και τώρα» η συνθήκη του «Δουβλίνου II», να φιλαχθούν καλύτερα τα σύνορά μας και να ελέγχονται άμεσα όσοι μπαίνουν στη χώρα, ώστε, αν δεν πληρούν τα κριτήρια παραμονής, να επιστρέφουν στην πατρίδα τους. ■

ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ
pballis@e-typos.com

Μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο αντιπρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής της Ν.Δ. για τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, **Νικήτας Κακλαμάνης**, δεν διαπιστώνει ενδιαφέρον για την Τ.Α. από επιτυχημένους ανθρώπους, ενώ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συμφωνία των Πρεσπών και την ύπαρξη δύο... υπουργών Εξωτερικών στην κυβέρνηση.

Από το μέχρι τώρα έργο σας σε αυτές τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση διακρίνεται διάθεση για συμμετοχή νέων και επιτυχημένων ανθρώπων;

Ο «Κλειθένης» είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε δύο συμπεράσματα: α) Ακυβερνησία στην πλειονότητα των δήμων (μεγάλων και μικρών) και β) άρνηση πολλών επιτυχημένων ανθρώπων να ασχοληθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βεβαίως, υπάρχουν και οι ρομαντικοί συμπολίτες μας, που επιθυμούν να προσφέρουν κι αυτό αποτελεί έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» για τη Ν.Δ., αφού σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να «διαλέξει» (επιλέξει) έναν ανάμεσα σε τρεις ή τέσσερις υποψηφίους.

Υπάρχουν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι κοινής αποδοχής;

Η «μάχη» για τις 13 περιφέρειες από μόνη της παίρνει χαρακτηριστικά και πολιτικής αντιπαράθεσης. Την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος του κόμματος. Ορθά αποφασίστηκε όσοι πετυχημένοι περιφερειάρχες είχαν στηριχθεί από τη Ν.Δ. να συνεχίσουν να έχουν τη στήριξή μας. Στις υπόλοιπες περιφέρειες αναζητήθηκαν και βρέθηκαν νέα πρόσωπα. Είμαστε ανοικτοί σε συζήτηση για πρόσωπα κοινής αποδοχής (με όλα τα δημοκρατικά κόμματα), εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους δήμους (πρωτεύουσες των νομών), ενώ για τους μικρούς ακούμε με προσοχή τη «βοή» της τοπικής κοινωνίας.

Με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για τη συμφωνία των Πρεσπών, πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά;

Η ερώτησή σας θα είχε νόημα, αν στην Ελλάδα υπήρχε μία κυβέρνηση που για το συγκεκριμένο θέμα κρατούσε ενιαία στάση. Δυστυχώς, με αποκορύφωση τα όσα είπε ο κ. Καμμένος στις ΗΠΑ, έχουμε μία κυβέρνηση που φεύγει, που καθορίζει την πολιτική της για το Μακεδονικό από το τι θα συμβεί στα Σκόπια ή τι θα της επιβάλουν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και το ΝΑΤΟ, που έχει δύο υπουργούς Εξωτερικών και η μοναδική της έγνοια είναι πώς θα παραμείνει λιγους μήνες ακόμη στην εξουσία. Εγώ σήμερα μπορώ να επαναλάβω το ξεκάθαρο «Οχι» της Ν.Δ. στη συμφωνία των Πρεσπών και τώρα (παρούσα Βουλή) και αύριο (επόμενη Βουλή). Ο Κυρ. Μητσοτάκης την ξεκάθαρη αυτή

θέση την παρουσίασε και στον πρόεδρο της Γερμανίας πριν από λίγες μέρες. Τα όσα συμβαίνουν στα Σκόπια αυτή τη στιγμή είναι «για γέλια και για κλάματα».

Η κυβέρνηση κατηγορεί τη Ν.Δ. για πολλές ηγετικές... φωνές και τάσεις που οδηγούν το κόμμα προς την Ακροδεξιά;

Στην ιδρυτική μας διακήρυξη με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή αναφέρεται ρητά ότι: «Η Ν.Δ. είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζεται το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της, την Εθνική Ανεξαρτησία με τη Λαϊκή Κυριαρχία, την Πρόοδο με το Κοινό Αγαθό, την Πολιτική Ελευθερία με την Ενωμένη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη». Αυτή είναι η Ν.Δ. από το 1974 μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι διαχρονικά ο πρόεδρος της. Πριν από λίγες μέρες, ο σημερινός και αδιεμφισβήτητος αρχηγός της, Κυρ. Μητσοτάκης, στον εορτασμό των 44 χρόνων από τη πολιτική γέννηση του κόμματός μας, το επανέλαβε ενόπιον όλων των ιστορικών ηγετών της παράταξής μας, των βουλευτών, των στελεχών και χιλιάδων κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα του χτες, γι' αυτό και χρησιμοποιεί την τακτική της «ταμπέλας». Τη Ν.Δ. την εκφράζει ο εκάστοτε αρχηγός της και την πολιτική της ταυτότητα την καθορίζει η ιδρυτική της διακήρυξη με την υπογραφή του εθνάρχη, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τελεία...

Όλοι εκτιμούν ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Θα μπορούσε να υπάρξει μια «σμφωνία κυρίων», ώστε να ακουστεί και ο λόγος των πολιτικών;

Εκλέγομαι συνεχώς από το 1990 στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, όπου και θα είμαι εκ νέου υποψήφιος. Εχω παρακολουθήσει προεκλογικές περιόδους που ο πολιτικός λόγος είχε υποχωρήσει στο φανατισμό, στις προσωπικές επιθέσεις και σε υπαρκτά ή όχι σκάνδαλα. Η Ν.Δ. δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πώλωση. Το Μαξίμου του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι το «ευνοεί». Εμείς θέλουμε να ακουστεί ο προγραμματικός μας λόγος για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Ο κ. Τσίπρας, μέσω της πώλωσης, απευθύνεται μόνο στο αριστέρι του ακροατήρι (ι). Ο Κυρ. Μητσοτάκης φιλοδοξεί να μιλήσει με το σύνολο του λαού, κάτι που από μόνο του συνιστά μεγάλη διαχωριστική γραμμή, πολιτική και ιδεολογική, μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ. ■

