

1. ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΟΣΜΕ

Μέσο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 26/01/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 26/01/2019

Σελίδα: 5



ΠΕΡΑΣΤΕ, ΚΟΣΜΕ!

Από τον

Νικότα Κακλαμάνη*



*«Περάστε, κόσμο, πάρτε τα όλα.
Περάστε, κόσμο, πάρτε απ' όλα.
Το αφεντικό τρελάθηρε.
Χαρίζει, δεν πουλάει...»*

Καλορίζικη, λοιπόν, η «Βόρεια Μακεδονία»... Για τους Σκοπιανούς σήμερα είναι **ημέρα πανηγυρισμών**. Για την κυβέρνηση είναι απλά Σάββατο... Για όλους εμάς, όμως, είναι ημέρα **οργής** και βαθιάς λύπης. Δεν το χωρά ο νους μου πώς καταντήσαμε έτσι... Αν σκεφτείς τι αγώνα δώσαμε από το '92 και μετά μέχρι τη σημερινή ημέρα, που τους προσφέρουμε ευχαρίστως **το όνομα στο πιάτο**... Πώς, από θέση ισχύος, με δυνατά χαρτιά στο τραπέζι, η ελληνική διπλωματία ενέδωσε σε **εξευτελιστικές εκπώσεις**;

Πώς, από τον ελιγμό της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, όπου ρητά **απέκλειε** την έγερση οποιωνδήποτε διεκδικήσεων ή τη χρήση ιστορικών συμβόλων και, μετέπειτα, πώς από τη συνετή διαπραγμάτευση του **Κώστα Καραμανλή** και της **Ντόρας Μπακογιάννη** στο Βουκουρέστι, καταλήξαμε γονατιστοί;

Πώς το πάνω χέρι το πήραν οι Σλάβοι των Σκοπίων και πώς εμείς γίναμε... σκλάβοι των Σκοπίων; Ένα κρατίδιο από το πουθενά, με ανοιχτά μέτωπα, με εσωτερικά προβλήματα και σκάνδαλα έγινε ο ιδανικός υποψήφιος για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ.

Ένα κρατίδιο που δεχόταν ασφυκτικές διπκές πιέσεις έγινε προοδευτικά το πουλέν των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ένα κρατίδιο-φάρσα, που **αυτοαναγορεύθηκε** αρχικά «Δημοκρατία της Μακεδονίας», με σύμβολο το αστέρι της Βεργίνας και με αλυτρωτική ρητορική... Κι εμείς, με την μπάλα στο τερέν μας, τι κάναμε; Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. την πέταξε πίσω στους Σκοπιανούς για να κάνουν παιχνίδι.

Υποτίμησε την κρισιμότητα των περιστάσεων, είτε από ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα ή και τα δύο μαζί. Και τελικά κατάντησε ο «yesman» της Δύσης, που υποστηρίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών «κατοχυρώνει την ελληνικότητα της Μακεδονίας».. Λες και ετέθη ποτέ θέμα αμφισβήτησης για εμάς! Αλλά, βέβαια, από τώρα και στο εξής όλα να τα περιμένουμε.

Τα Σκόπια είναι επισήμως πλέον το κράτος της «Βόρειας Μακεδονίας», ενώ ο δικός μας Βορράς θα καταλήξει μια **διεθνώς άγνωστη επαρχία**, την οποία οι ξένοι ούτε καν θα θυμούνται πώς ονομάζεται...

Κάπως έτσι, λοιπόν, ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες σκληρής προσπάθειας, το αφεντικό ξεπουλάει, διαφημίζοντας την πραγματία του: «Μια νέα εποχή στα Βαλκάνια!»! Περάστε, κόσμο! Εδώ χαρίσαμε «Μακεδόνες», με δικό τους έθνος και γλώσσα! Οι υπόλοιποι τι θέλετε; Δωδεκάνησα; Θέλετε Αιγαίο; Θέλετε Θράκη; Πάρτε, Τούρκοι. Θέλετε Ηπειρο; Πάρτε, Αλβανοί. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε.

Μια Ελλάδα σε τιμή κάτω του κόστους. Μια χώρα με πολλούς πρόθυμους πωλητές. Μια πατρίδα σε εκπώσεις-σοκ. Κι ένας λαός που, από σήμερα, ξεκινά να πληρώνει το κόστος του εθνικού ξεπουλημάτος του. **Αυτό θα είναι το πραγματικό σοκ. Με γεια μας...**

*Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Α' Αθηνών της Ν.Δ.

**Μια χώρα
με πολλούς
πρόθυμους
πωλητές**